

- + Aalten
- + Beltrum
- + Bredevoort
- + Eibergen
- + Groenlo
- + Harreveld
- + Lichtenvoorde
- + Lievelede
- + Mariëvelde
- + Meddo
- + Neede
- + Rekken
- + Rietmolen
- + Vragender
- + Winterswijk
- + Zieuwent

Vakantie

Together Day

Jubeljaar 2025

Maria in Vragender

Toekomst begraafplaatsen



Van de redactie

Op de voorkant van dit blad prijkt een foto van het koor KOEMI. Dit grote jeugdkoor zong in de H. Mis tijdens onze jaarlijkse parochiedag. Het volle potentieel van dit enthousiaste koor kwam later die dag aan het licht. Meer hierover kunt u lezen in een boeiend artikel over deze dag.. Het is een mooie terugblik op onze jaarlijkse Together Day. In de pastorale column kun u lezen over de H. Christoffel. Wie is deze Christusdrager? Hoe kan hij iets betekenen voor ons in deze vakantietijd? U kunt erover lezen in de column 'Christusdragers'. Van harte aanbevelen.

Op Tweede Pinksterdag is in Vragender de nieuwe Mariakapel ingezegend. Er is op diezelfde dag nog meer moois gebeurd in dit kerkdorp. Op pagina 27 kunt u een verslag lezen over dit mooie dorpsgebeuren.

Interessant is ook het artikel 'De begraafplaats van de toekomst'. Er worden steeds meer graven geruimd. Onze kerkhoven wor-

den steeds groener. Daar liggen ook kansen. Hoe kun je van een begraafplaats een fijne gedenkplek maken? Hoe kun je deze eerbiedwaardige plekken zo toegankelijk mogelijk maken voor jong en oud? Welke mogelijkheden zijn er op onze kerkhoven? Wat is een columbarium? Op al deze vragen kunt u een antwoord vinden in dit lezenswaardige artikel.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de onderwerpen die in dit zomernummer aan bod komen. Natuurlijk treft u in dit blad onze vaste rubrieken aan: de berichten van het bestuur, het vieringenrooster, de jeugdpagina's, het programma van Ontmoeting en Inspiratie en een mooi gedicht op de achterkant van het blad. Voorts kunt u ook lezen wat er binnen uw eigen geloofsgemeenschap gebeurt. Wij wensen u een fijne, inspirerende zomer toe. Veel leesplezier!

*Namens de redactie,
Vincent Stapelbroek*



Redactie blad

Luuk Kouijzer, coördinator
E: redactie@paulus-ludger.nl
Pastoor H. de Jong
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Redactie nieuwsbrief

Gerard Bartels, coördinator
E: nieuwsbrief@paulus-ludger.nl
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Beheer website

Luuk Kouijzer, coördinator
E: webmaster@paulus-ludger.nl
Gerard Bartels
Vincent Stapelbroek

Internet

www.paulus-ludger.nl
facebook.com/HHpaulusludger

Volgende nummer

Het volgende nummer verschijnt 16 september. De uiterste inleverdatum voor kopij is 30 augustus 2024. Het volgende nummer omvat de periode 23 september tot en met 1 december 2024.

Bezorging

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de bezorging van de Verbinding? Wilt u het parochieblad ontvangen? Neem contact op met het secretariaat van uw locatie.

Omslagfoto

Koor KOEMI tijdens de Eucharistieviering op de parochiedag.
Foto: Lidy Huethorst

PASTORALE NOODWACHT:

T: 06-190 17 292

Spoedeisende pastorale zaken, zoals ziekenzalving en melding uitvaart

Eucharistisch centrum

H. Calixtusbasiliek
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Parochiesecretariaat

Francis Poelhuis, Angela Röeling
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 46 63

E: secretariaat@paulus-ludger.nl

Openingstijden:

ma t/m do 9:00 uur t/m 12:00 uur.

Pastorale team

H. de Jong, pastoor

E: h.dejong@paulus-ludger.nl

T: 06 -123 79 793

C. Roetgerink, pastoraal werkster

E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl

T: 06 -207 39 564

Ondersteuning pastorale team

S. Meijerink, catechetisch assistent

s.meijerink@paulus-ludger.nl

Parochiebestuur-DB

Pastoor H. de Jong, voorzitter

Jos Rosendaal, vice-voorzitter

E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl

Johannes Hoekstra, secretaris

E: secretaris@paulus-ludger.nl

Ton de Vries, penningmeester

E: penningmeester@paulus-ludger.nl

Ben Bomers, personeel en vrijwilligers

E: personeel@paulus-ludger.nl

Gerard Bartels, begraafplaatsen

E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl

Betsy Hummelink-Hulshof, geloofsgemeenschappen

E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl

William Klein Zeggelink, geloofsgemeenschappen

E: w.klein.zeggelink@paulus-ludger.nl

Vincent Stapelbroek, communicatie

E: communicatie@paulus-ludger.nl

Ondersteuning parochiebestuur

Henk Bos, herbestemmingen

E: henkbosrekken2@gmail.com

Marc Hummelink, gebouwen

E: gebouwen@paulus-ludger.nl

Pastor Dave fonds

Bank: NL70 RABO 0374 0055 75

Parochiebestuur o.v.v. Pastor Dave

Parochiële Caritas Instelling

NL 32 RABO 0336 1608 36

Vertrouwenspersoon

Hans Goorhuis, 06-22930809

E: hansgoorhuis@gmail.com

ANBI status

De parochie bezit een ANBI status. De verplichte ANBI gegevens zijn in te zien op <https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR37406>.



In Christus' dienst

Eind juli viert emeritus-pastoor Jacobs in Denekamp dat hij 60 jaar geleden tot priester werd gewijd. Bij hem heb ik stage gelopen als kandidaat-priester. Hij was toen pastoor in Losser. Twee jaar heb ik bij hem en zijn huisgenote Diny Veltmaat gewoond en intensief kennis kunnen maken met het parochiepastoraat en het pastorale leven. Na het overlijden van Diny is pastoor Jacobs, nu bijna 87, gaan wonen bij de zusters Franciscanessen in Denekamp. We hebben altijd contact met elkaar gehouden. Veel heeft hij mij geleerd en ik heb me door hem altijd gedragen gevoeld. Doordat hij mij op weg hielp en droeg kon ik mijn bestemming bereiken en van harte "ja, hier ben ik" zeggen om tot priester gewijd te worden. Toen ik vier jaar geleden mijn 25-jarig priesterschap herdacht ontving ik van hem een heel klein omlijst geglazuurd tegeltje. Hij zei: "Dit tegeltje van Christoffel heb ik bij mijn wijding van mijn peettante gekregen. Het heeft altijd naast de spiegel gehangen. Nu geef ik het aan jou. Het heeft me er elke morgen aan herinnerd in wiens dienst ik sta en dat ik Christus mag dragen".

Bescherming voor onderweg

In de meeste geloofsgemeenschappen wordt in deze tijd gebeden voor een behouden aankomst en een veilige thuiskomst voor mensen die op vakantie gaan of zijn. We weten dat dat geen overbodig gebed is. Elk jaar weer vallen er slachtoffers bij verkeersongelukken en sportieve vakantieactiviteiten, zoals zwemmen, bergbeklimmen en noem maar op. Katholieken hebben vanouds de heilige Chris-

Er zijn gezegende Christoffelhangertjes, bijvoorbeeld voor in de auto, gratis verkrijgbaar, via het parochiesecretariaat.



Christusdragers

toffel als hun patroonheilige voor onderweg. Een patroonheilige is een heilige die als beschermheilige voor een kerkgebouw, een parochie, een stad, een beroepsgroep of vereniging of ook individueel wordt vereerd. Voor vakantiegangers en mensen die op reis zijn, is dit dus de heilige Christoffel. Een patroonheilige kunnen we vragen om voor ons te bidden dat God ons bescherming biedt. Hoe is Christoffel, die volgens de overlevering eerst Reprobus heette, de patroonheilige voor de reizigers en vakantiegangers geworden?

Veerman van Christus

Hij leefde vermoedelijk in de derde eeuw. Een legende over Reprobus, die groot van gestalte was, verhaalt hoe hij op een dag wegtrok uit zijn vaderland Kanaän. Hij wilde in dienst gaan bij de machtigste persoon op aarde. Zo hoopte hij ook carrière te kunnen maken. Aanvankelijk dacht hij dat de koning wel die machtigste man moest zijn en ging dan ook bij hem in dienst. Na een poosje ontdekte hij echter dat die koning bang was voor iemand anders, de duivel. Dan moest de duivel wel machtiger zijn dan de koning. Dus ging Reprobus bij de duivel in dienst. Maar een tijdje later ontdekte hij dat de duivel op zijn beurt weer bang was voor iemand anders, een zekere Jezus Christus, van wie werd gezegd dat hij aan een kruis was gestorven, maar uit de dood is opgestaan. Ja, dan moest Jezus toch weer machtiger zijn dan de duivel. Maar hoe kon hij nu bij deze Jezus in dienst komen?

Een kluizenaar gaf hem goede raad: "Daar-ginds is een rivier. De meeste mensen kunnen die niet doorwaden, wanneer ze naar de andere kant willen gaan. Maar jij bent zo groot en sterk, jij kunt mensen op je schouders nemen en zo helpen om veilig aan de andere kant van de rivier te komen. Op die manier ben je bij Jezus in dienst." Reprobus volgde dat advies op. Toen hij dat enige tijd gedaan had, werd er 's nachts aan zijn deur geklopt. Tot zijn grote verbazing stond voor zijn huis een klein jongetje, dat hem verzocht om Hem naar de andere oever van de rivier te dragen. Dat leek Reprobus een makkie. Maar viel dat even vies tegen. Naarmate hij verder waadde door het woelige water leek dat jongetje steeds zwaarder te worden. Op een gegeven moment voelde het voor Reprobus of hij de hele wereld op zijn schouders torste. Met moeite bereikte hij de andere kant van de rivier,

zette het ventje met een zucht van verlichting op de grond en keek hem vol verwondering aan. Toen maakte het kind zich bekend: "Christoffel, je hebt Mij, Christus Zelf gedragen."

Dragen en gedragen worden

De legende bevat de diepe boodschap voor allen die leerling van Jezus willen zijn en in zijn dienst willen treden. "Al wat je gedaan hebt voor een van dezer geringsten van mijn broeders, heb je voor Mij gedaan" (Mat. 25,40). Jezus identificeert zich met medemensen in nood. Door om te kijken in liefdevolle zorg naar onze medemens, vooral de mens die in nood verkeert, zijn we bij Jezus in dienst. Dat het jongetje op de schouders van Christoffel zwaar weegt, wil zeggen dat het ons veel kost om bij Jezus in dienst te zijn. Dat heeft Christoffel zelf ook ondervonden, want hij werd vervolgd omwille van zijn geloof en zou als martelaar zijn leven geven. "Wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden" (Mat. 16,25).

Het leven van de heilige Christoffel is met legenden omgeven en of hij echt heeft bestaan wordt door sommigen in twijfel getrokken. Maar veel belangrijker is de boodschap. Die raakt mij door de nederigheid en het geduld waarmee deze man met zijn rijzige gestalte diende. Hij was op zoek naar de machtigste man op aarde en diende Jezus nog voordat hij dat wist. Zo mogen we allen Christusdragers zijn en Hem dienen in degenen die een beroep op ons doen. Dragen en gedragen worden.



In de kerk van Beltrum staat het beeld van de heilige Christoffel. Achterin, als een welkome groet en een herinnering aan onze weg om Christusdragers te zijn.

En een beetje extra bescherming voor onze reis, in de vakantie en in het nieuwe seizoen, is in deze woelige tijden mooi meegenomen!

Pastoor H.A.M. de Jong

Vakantie...

Tijd om alles even los te laten

Dinsdag 18 juni vergaderde het parochiebestuur de laatste keer voor de zomervakantie. We hielden een kleine rustpauze in de maand juli. In zo'n vakantieperiode is het ook goed om terug te kijken wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd, is besproken, georganiseerd én heeft plaats gevonden in onze geloofsgemeenschappen van de parochie.

Parochiedag

Laten we beginnen met de parochiedag "Together day" zondag 2 juni 2024.

Met een tevreden én goed gevoel kunnen wij als parochiebestuur en pastoraal team terugkijken op deze dag. De commissie heeft geprobeerd om voor jong en oud een mooi programma voor die dag samen te stellen. De parochianen werden die dag getrakteerd op de musical Emmaus, gespeeld door KOEMI, een groep van maar liefst tachtig kinderen. Voorafgaand aan deze musical heeft deze groep met veel enthousiasme de zang verzorgd tijdens de eucharistieviering in de H. Calixtusbasiliek.

Pastor Dave

Aan het eind van deze viering werd er nog een collecte gehouden voor het pastor Dave Fonds. Pastor Dave Capacao is een aantal jaren als pastor werkzaam geweest in de voormalige Ludgerparochie. Hij moest toen helaas weer vertrekken naar zijn geboorteland ... De Filipijnen. Maar wij zijn hem niet vergeten.

En bij zijn vertrek hebben we een fonds opgericht : "Het Pastor Dave Fonds". Met dit fonds willen we zijn pastorale werkzaamheden financieel ondersteunen.

De opbrengst van deze speciale collecte was € 249,40. Dit bedrag is inmiddels gestort op de rekening van het Pastor Dave Fonds. Vanuit de Filipijnen kwam als dank van pastor Dave het bericht: "Leuk. Hartelijk bedankt. Vriendelijke groeten aan de lieve mensen daar".

Nieuwe datum parochiedag

De parochiedag viel altijd samen met Sacramentsdag, maar dat gaat vanaf het komend jaar veranderen.

De vaste datum zal in de toekomst gaan worden: de vierde zondag in september.

Het is daarom goed om alvast te noteren in uw agenda:

Parochiedag "Together day 2025"
Zondag 28 september

Opening kapel Vragender

Ook de opening van de kapel voor de H. Maria en de H. Donatus in Vragender was een mooie en bijzondere gebeurtenis.

De kapel in de voormalige Antonius van Padua kerk is klaar. Voorafgaande aan de inzegening werd een viering gehouden met een toepasselijk thema:

"Elk einde is een nieuw begin".

Complimenten voor de beheercommissie van Vragender én alle vrijwilligers, die dit zo geweldig hebben gerealiseerd en gefeliciteerd met dit mooie resultaat.

Mariakapel Lievelede

In Lievelede zijn alle voorbereidingen getroffen voor de bouw van een

Mariakapel op de R.K. begraafplaats. Het Mariabeeld van de voormalige Christus Koning kerk krijgt nu buiten een nieuwe plaats. Binnenkort zal met de bouw worden begonnen en hopelijk zal het nog voor de Mariamaand-oktober zijn afgerond.

Kerk in Gambia

Het groot triomfkruis van deze kerk, dat altijd op het snijpunt van het priesterkoor en middenschip, vrijwel boven het altaar hing, heeft ook een andere plaats gekregen. Enkele weken geleden is dit grote kruis in een houten kist richting Gambia verscheept. Daar komt het kruis te hangen in de kerk, die door ons allen in het dorp Bakary Sambouya wordt gebouwd.

Enkele parochianen en bestuursleden zullen op eigen kosten 28 juli naar Gambia vertrekken om bij de inzegening van deze nieuwe kerk aanwezig te zijn. Er zullen ongetwijfeld daar veel foto's van gemaakt worden, die in het volgende parochieblad te zien zijn.

Het parochiebestuur wenst u allen een fijne en goede zomertijd toe.

Jos Rosendaal
Vice voorzitter

Kapel in Vragender, foto Lidy Huethorst



Gezamenlijke viering Maria Tenhemelopneming

Op donderdag 15 augustus vieren we Maria Tenhemelopneming, het hoogfeest waarop de Kerk gedenkt dat Maria, de Moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God met ziel en lichaam in de hemel werd opgenomen. Er is die dag één gezamenlijke eucharistieviering in het eucharistisch centrum, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. Aanvang 19:00 uur.

Maria is haar Zoon gevolgd in Zijn Paasmysterie. Hij, die heeft beloofd dat Hij voor ons een plaats zou bereiden in het huis van de Vader. Maria deelt in de hemelse vreugde die ook wij hopen te ontvangen. Dit hoogfeest versterkt in ons het geloof dat de Heer ook ons tot zich wil voeren en dat wij eens met allen die van ons naar Hem zijn voorgegaan verenigd zullen leven. Tevens is dit hoogfeest een aansporing dat ook wij evenals Maria de Heer tegemoet gaan 'schoon als een bruid' waarin Hij zich kan verheugen. Doordat Maria ten hemel is opgenomen, mogen wij vertrouwen op haar gebed voor ons. Viert u mee?

Pastoor H.A.M. de Jong

*Russische icoon van de Ontslapenis van de Moeder Gods door Feofan de Griek (ca. 1340 - ca. 1410)
Bron: wikipedia*



Bedevaarten Banneux 2024

Het nieuwe jaar is alweer een paar maanden oud en de tijd staat niet stil. Dat betekent dat er weer een nieuw bedevaartseizoen aankomt en dat de voorbereidingen daarvoor alweer in volle gang zijn. Voor een geslaagde bedevaart is het van belang dat gasten en vrijwilligers meegaan. Het een kan niet zonder het ander. De gasten die graag naar Banneux willen om daar te genieten van alles wat de bedevaart te bieden heeft aan devotie, zorg en aandacht. De vrijwilligers die graag voor alle gasten klaar staan om ze te helpen en ondersteunen bij wat de gast ook maar nodig heeft om zo optimaal mogelijk van de bedevaart te genieten. Dit jaar is een bijzonder jaar voor Banneux. In augustus vieren ze het 75-jarig jubileum van de erkenning van de Mariaverschijningen te Banneux. Als Bisdom Utrecht zijn wij

op dat moment met ons triduum in Banneux. Op de zaterdag zal de bisschop in de viering voorgaan. Rector Palm van het heiligdom heeft gevraagd om met een grote delegatie vanuit Nederland daarbij aanwezig te zijn. Deze bedevaart wordt dan ook van harte bij u aanbevolen.

De resterende bedevaarten in 2024 zijn:

- 2-daagse van 24 tot en met 25 augustus
- 5-daagse 30 augustus tot en met 3 september (met 75-jarig jubileum van de erkenning)

Voor opgave van de bedevaart kunt u zich wenden tot Joke Hubers 06- 18 82 58 22.

Voor algemene vragen kunt u ook contact opnemen met diaken Theo Reuling ofs, voorzitter van Regio Gelderland Oost van Caritas Banneux via 06-22 71 66 63.

Wij hopen u te mogen begroeten bij een of meerdere bedevaarten naar Banneux. Meer informatie is ook te vinden op de website www.caritas-banneux.nl.





Al enkele jaren vieren we begin juni de parochiedag van onze jonge HH. Paulus en Ludgerparochie onder het motto: Together Day. Together Day of wel een dag van samenkomen, bijeenkomen van betrokken gelovigen uit 16 verschillende locaties. Locaties die nog niet zo heel lang geleden zelfstandige parochies waren. Velen kennen elkaar vanuit samenwerken in werkgroepen of iets dergelijks. Maar nog meer parochianen kennen elkaar niet, zijn onbekenden voor elkaar. Daar is dit jaar aan gedacht, maar daarover verder op meer.

Tekst:
Berry Brockötter

Foto's:
Lidy Huethorst

Het moet gezegd worden: kindvriendelijker of kindrijker dan dit jaar heb ik nog niet mee gemaakt. Wie er bij was begrijpt, denk ik, precies wat ik hiermee bedoel. Voor wie er niet bij was even een korte indruk: er waren ruim 100 jongeren in de kerk. Ja, u leest het goed, **honderd**. Nu moet ik wel even uitleggen dat de organisatie van Together Day 2024 een trucje heeft uitgehaald. Ze hebben een koor ingevlogen dat bestaat uit ongeveer 80 kinderen, jongeren en jongvolwassenen uit de KOEMI-groep Nederland. Dit koor zong de sterren van de hemel, niet alleen tijdens de Eucharistieviering maar ook tijdens het middagprogramma, wat zeg ik: het koor vormde het middagprogramma, maar daarover later meer.

Met een 80-koppig koor kom je nog niet aan ongeveer 100 kinderen/jongeren. Gelukkig was er ook jeugd uit onze eigen parochie. Veel jeugdigen die recent de Eerste Heilige Communie hebben ontvangen waren er met hun familie. De meesten in hun mooie feestelijke outfit van dat grote feest.

Laten we maar eens vooraan beginnen. De entree van de voorgangers, pastoor De Jong en pastoraal werkster Carla Roetgerink, was een hele optocht, bijna een processie van achteruit de kerk naar het altaar. Want alle jeugd die in de kerk aanwezig was werd uitgenodigd om eraan mee te doen, elk met een roos in hun hand. Veel jongeren in de kerk gaven gehoor aan de oproep om mee te lopen, al was het soms na enig aarzelen. De entree werd opgefleurd met het intredelied gezongen door KOEMI en meteen viel hun zangkwaliteit op, daarover later meer.

Het aspect "kinderrijk" aspect is hiermee wel inzichtelijk gemaakt denk ik zo. Maar er was ook nagedacht over kindvriendelijkheid. Tijdens de viering werd bij veel onderdelen uitgelegd wat er gebeurde en waarom, wat de betekenis ervan was. En dat stond ook nog eens afgedrukt in het misboekje dat speciaal voor de viering gemaakt is. Tevens bevatte het misboekje ook nog eens de nodige ondersteunende afbeeldingen. Er is duidelijk de nodige zorg en tijd aan besteed.

Together day 2024

De Eucharistieviering volgt natuurlijk zijn eigen indeling, het gaat wat ver om dat hier allemaal uit de doeken te doen. Wel waren er wat bijzonderheden:

- Uiteraard was er een woord van welkom voor alle aanwezigen, komende vanuit alle locaties. Omdat we elkaar niet allemaal kennen was er gelegenheid om even kort kennis te maken. Daar werd ruimschoots, bijna gretig gebruik van gemaakt. Uiteraard was er ook een heel bijzonder welkom voor het koor KOEMI. Dat was zondag al heel vroeg uit de veren om helemaal vanuit Helmond al om acht uur in Groenlo aan te komen.
- Het zal niet verbazen dat KOEMI alle liederen voor haar rekening nam, met uitzondering van het slotlied, ons parochielied. Vooraf werd iedereen uitgenodigd om mee te zingen, maar dat was nog best een uitdaging om ook te doen.
- In de Dienst van het Woord was de eerste lezing uit Exodus (24, 3-8) gevolgd door een vrije bewerking van het verhaal van de Emmausgangers, gelezen samen met de hulp van meerdere kinderen. Nu wil het toeval dat de Emmausgangers later nog een keer aan bod komen, maar daarover later meer. Geloof u in dit geval in toeval....., ik dacht het al.

In de preek gaat pastoor de Jong nader in op de ervaring van de Emmausgangers en ziet parallellen met nu. Hij legt verbanden tussen die teleurgestelde reizigers met teleurstellende ervaringen nu, kerkelijke teruggang, missionair worden, KOEMI (wat betekent: Sta Op) en hoop. Hoe pastoor De Jong dat aan elkaar praat is terug te zien op KerkdienstGemist, daarover verderop meer. Als ik al een verbeterpunt in de viering moet noemen dan zijn het misschien de Eucharistiegebeden. Die zijn wat minder kindvriendelijk. De mooie betekenis van de lange zinnen verliezen iets van hun kracht als je verdwaald in de vele bijzinnen die gebruikt worden.

In de dankwoorden van pastoraal werkster Carla Roetgerink en vice-voorzitter Jos Rosendaal worden alle betrokkenen bedankt voor hun inzet voor en achter de schermen om deze bijzondere viering mogelijk te maken. Uiteraard wordt KOEMI, zeer terecht, extra in het zonnetje gezet en vervolgens wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan de gezamenlijke lunch en het middagprogramma in het Marianum. De lunch is prima geregeld: buiten lekker in

de frisse lucht: met de wind die er stond was het inderdaad fris genoeg, maar gelukkig was het wel droog. De broodjes, 's ochtends klaargemaakt door vrijwilligers, smaakten prima en er was genoeg. Koffie en thee, het was er allemaal. Je moest wel je lege of halfllege beertje goed in de gaten houden want, zoals gezegd, er stond een flink briesje. Tijd om het kennismaken dat tijdens het welkomstwoord al was begonnen weer op te pakken of weer even bij te praten met mensen die je al een tijdje niet hebt gesproken. Het kon allemaal en het gebeurde allemaal.

Even een korte wandeling naar het Marianum om op tijd te zijn voor het middagprogramma.



U had het wellicht al geraden. Inderdaad, KOEMI vult het middagprogramma met de musical "De Emmausgangers". Was de zang in de viering al prachtig, nu kwamen ze pas echt los. Met zang, dans en verhalende teksten (net een musical zeg maar) werd het verhaal van de Emmausgangers neergezet. Humor werd zo hier en daar niet geschuwd. Tijdens de voorstelling van zo'n anderhalf uur kwamen vele bekende bijbelverhalen van het oude testament voorbij. Want zoals Jezus aan de teleurgestelde en treurende Emmausgangers vertelde: je moet bij het begin beginnen om te snappen hoe de recente ontwikkelingen van de dood van Jezus past in het plan van God om de mensen te bevrijden. En dus begon Jezus zijn uitleg met het ontstaan van de aarde in 6 dagen. Het werd kort en krachtig neergezet ondersteund door een mee-zingend, mee-tellend en mee-dansend koor. Ook de verhalen van Abraham, Jozef, Mozes en Goliat die David kort ontmoet, de herders die de geboorte van Jezus aangekondigd krijgen en nog meer verhalen werden prachtig en kernachtig neergezet met zang en dans. Telkens kropen andere spelers keurig gesminkt en verkleed in hun rol. Het verhaal eindigt met de herkenning van Jezus aan het breken van het brood. En daarmee liep ook de musical ten einde.

Omdat een groep van technische begeleiders al een dag eerder gekomen zijn om alles op te bouwen waaronder een goede geluidsinstallatie was alles goed te horen ook al zat je wat verder naar achteren. Helaas ontbrak een podium om de visuele finesses van de musical ook achter in de zaal voor het voetlicht te krijgen. U begrijpt het, deze verslaggever zat niet op de voorste rij.

Al met al erg leuk, knap en boeiend hoe ze het verhaal neergezet hebben. Ik heb respect voor de vaak jonge spelers die hun rol helemaal uit hun hoofd speelden. Met name de hoofdpersonen hadden heel wat te vertellen en het ging nagenoeg vlekkeloos. Peetje af.

Niet raar dus dat KOEMI met een staande ovatie afscheid mocht nemen.

Na afloop kreeg ik nog even gelegenheid om een van de oudere spelers te ontmoeten. Het project KOEMI staat niet op zich, maar is onderdeel van een internationale beweging die met name de jeugd probeert aan te spreken. U kunt het nodige over KOEMI of KISI vinden op het internet. Ook over wat ze nog meer op de planning hebben staan. Daarnaast hoorde ik dat de parochie in Helmond dit zo'n belangrijk en succesvol project vindt dat er voldoende middelen beschikbaar zijn, zelfs een voormalig oud noodkerkgebouw als werkruimte. Erg inspirerend om mee te krijgen dat er ook dingen wel kunnen en lukken als we het maar belangrijk vinden. 'Wij' is in hun geval: betrokken parochianen met inzet en initiatieven enerzijds en parochiebestuur met middelen anderzijds. Al met al een hele mooie, onderhoudende en inspirerende Together Day 2024. Dank aan iedereen die er aan heeft bijgedragen.

En wie nu denkt: ik heb echt wat gemist, die moet ik helaas gelijk geven. Gelukkig is de viering terug te zien op KerkdienstGemist. Zie daarvoor op onze website (www.paulus-ludger.nl) onder "Media" en kies dan onder de knop: "kerkdienst volgen" voor "Groenlo" of scan de QR-code.



Voor een impressie van het middagprogramma, de musical "Emmaus" moet u het doen met de foto's op de volgende pagina's en nog meer op de website: ...

<https://www.paulus-ludger.nl/index.php?view=article&id=4124:together-day&catid=190>
of scan de QR-code.





Parochiedag in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo



**Optreden van KOEMI
op parochiedag
in het Marianum**





Meestal zijn ze omgeven door een hoge haag en de ingang wordt gevormd door een grote metalen poort. Een plek die niet meteen uitnodigt omdat je er wordt geconfronteerd met de eindigheid van het aardse leven. Een plek ook waar gemis weer voelbaar wordt. Tegelijk is het ook een plek die warme herinneringen aan overledenen naar boven kan brengen. Ik heb het hier over: begraafplaatsen.

**Tekst en foto's:
Gerard Bartels**

**Website LOB:
www.begraafplaats.nl**

Heeft u vragen over begraven of over as-bestemming? Neem gerust eens contact op met de lokale begraafplaatsbeheerder om samen de mogelijkheden te bespreken!

Algemeen onderhoud

Behalve portefeuillehouder begraafplaatsen in het parochiebestuur ben ik ook vrijwilliger in de klussengroep van de r.-k. begraafplaats in Neede. Sinds 2½ jaar kom ik er elke 2e en 4e woensdagochtend van de maand om samen met vier collega-vrijwilligers het algemene onderhoud te verzorgen van deze ruim 3500 m2 grote begraafplaats. Het onderhoud van de graven zelf ligt bij de nabestaanden. Wij zorgen o.a. dat het gras wordt gemaaid, rond de graven wordt geschoffeld en geharkt, hagen en struiken worden gesnoeid en borders en perken onkruidvrij gemaakt. Zo dragen wij ons steentje bij aan een waardige laatste rustplaats voor onze overledenen.

We hebben in Neede een kleine, maar gezellige klussengroep die van aanpakken weet. Maar natuurlijk gaan voor sommigen de jaren wel tellen. Fysiek zware klussen, zoals hoge hagen snoeien, worden daarom uitbesteed aan een hovenier.

Zorgen

Natuurlijk maken wij ons wel eens zorgen over de toekomst van de begraafplaats. Zijn er straks nog vrijwilligers die het stokje van ons overnemen? Ook is voor parochianen de keuze voor een laatste rustplaats op de r.-k. begraafplaats geen vanzelfsprekendheid meer.

Er komen weinig nieuwe graven bij. Wel steeds meer lege plekken door het ruimen van graven waarvan de grafrechten niet zijn verlengd. Die plekken worden ingezaaid of beplant. De begraafplaats wordt zo steeds groener.

De begraafplaats van de toekomst

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) heeft in 2020 het rapport "De begraafplaats van de toekomst" gepresenteerd. Hierin geeft deze belangenorganisatie handvaten aan eigenaren en beheerders van begraafplaatsen voor het meer toekomstbestendig maken van hun begraafplaats. Het LOB-rapport omschrijft de "begraafplaats van de toekomst" als een uitnodigende, multifunctionele omgeving waarin overledenen worden begraven of hun as wordt bijgezet. Deze plek wordt bezocht door mensen die overledenen herdenken, genieten van de natuur- en/of historische waarden, deelnemen aan activiteiten die in het teken staan van herdenken en/of het bespreekbaar maken van de dood en rouw.

De begraafplaats is een plek om te herdenken en samen te komen. Het is een plek met historie ("stenen archief"). Het is een plek met groen en natuur, een plaats voor rust en bezinning.

De begraafplaats van de toekomst

Niet iedere begraafplaats heeft dezelfde ruimtelijke mogelijkheden, of dezelfde middelen. Maar in alle gevallen is het mogelijk om te bekijken hoe en waar winst te behalen valt in vergelijking met de huidige situatie, aldus de schrijvers van het rapport.

Enkele suggesties uit het rapport

Plaats een welkombord bij de ingang in plaats van een bord met regels en verboden. Zorg voor extra zitbankjes en/of een speeltoestel voor kleine kinderen. Organiseer bijeenkomsten over verlies en rouw (bijv. een lichtjesavond). Bied een plek om koffie te drinken en een toilet. Zorg voor meer flora en fauna. Communiceer meer met je omgeving over hun wensen.

Het rapport stelt terecht dat iedere begraafplaats uniek is. Er is niet één pakket van aanbevelingen te formuleren dat voor alle begraafplaatsen zinvol is. Kijk wat kan en past bij jouw begraafplaats.

Groene oase van rust

Een paar jaar geleden is op de Needse r.-k. begraafplaats de verdroogde haag aan de zuidkant vervangen door een nieuwe, jonge haag. Vanaf de rotonde bij de Hollandsche Molen waren de grafmonumenten ineens duidelijk te zien voor passanten. Inmiddels is die nieuwe haag bijna volgroeid en hebben de bezoekers weer meer privacy. Een groene oase van rust in een wereld die maar door blijft draaien. Een plek om stil te worden en dierbaren te gedenken. Een pluspunt van die jonge haag vond ik persoonlijk wel dat in het donker her en der lichtjes zichtbaar waren die brandden op graven. Lichtjes die aantonen dat er mensen zijn die zich om die graven bekommeren...

Begraafplaatsen in onze parochie

Onze parochie bestaat uit zestien geloofsgemeenschappen. In het verleden zijn de r.-k. begraafplaatsen van Groenlo, Lichtenvoorde, Aalten en Bredevoort overgedragen naar een andere eigenaar (de eerste twee naar stichtingen, de laatste twee naar de gemeente Aalten). De resterende twaalf begraafplaatsen zijn in eigen beheer van de parochie. Vrijwilligers van de plaatselijke geloofsgemeenschap verzorgen het onderhoud en de administratie.

Vraag en aanbod afstemmen

Naast het begraven van overledenen bieden onze begraafplaatsen meerdere mogelijkheden voor asbestemming. Een urn kan in een urnengraf worden geplaatst of worden bijgezet in een gewoon graf. In Beltrum, Eibergen en Winterswijk is ook nog een urnenmuur (columbarium). Vrijwel alle begraafplaatsen hebben een strooiveld met daarbij een gedenkteken met naamplaatjes. O.a. in Eibergen, Neede en Rekken kan gekozen worden voor het begraven van as in een biologische urn in een plantsoen op de begraafplaats. Deze wordt afgedekt door een houten schijf die na verloop van tijd vergaat. Vaak kiezen mensen voor crematie of voor een natuurbegraafplaats om hun nabestaanden niet te belasten met het onderhoud van een grafmonument. Sommige begraafplaatsen bieden de mogelijkheid om het monument meerdere keren per jaar te laten reinigen. De begraafplaats in Beltrum heeft ook een vak

waarin begraven mag worden zonder daarna een grafmonument te moeten plaatsen. In Lieveelde en Rekken zijn delen van geruimde grafmonumenten in een aparte opstelling geplaatst, zodat de herinnering aan die overledenen niet verloren gaat.

In Eibergen zijn de vrijwilligers en de historische vereniging bezig om achtergrondinformatie over bepaalde graven toegankelijk te maken via QR-codes.

Dit zijn allerlei voorbeelden waaruit blijkt dat de lokale beheercommissies en begraafplaatsbeheerders het aanbod proberen af te stemmen op vragen en wensen die leven in hun omgeving.

Gedenkpark

In het rapport wordt ook de suggestie gedaan om te spreken over 'gedenkpark', omdat er meer gebeurt dan alleen begraven. Het groen en de paden nodigen uit om rustig eens rond te lopen.

Het kunnen bezoeken van een fysieke gedenkplek helpt nabestaanden bij het rouwproces. En vaak wordt onderschat hoe groot de kring van dierbaren rond een overledene is. Ook broers en zussen, vrienden en vriendinnen, burens, (oud-)collega's hebben behoefte aan een fysieke gedenkplek.

Een begraafplaats is niet alleen voor overledenen, maar zeker ook voor ons, de levenden.



Missionaire Parochie zijn

... we zijn op zoek ...

In kleine stapjes brengen we de verandering onze parochie binnen. We gaan terug op de eeuwenoude missie die geloven ons aanreikt en nooit veranderd is: de Liefde van God doorgeven in onze wereld als leerlingen van Jezus. Onze visie is hoe we diezelfde boodschap van weleer, in onze tijd kunnen doorgeven en ervan durven te getuigen. Onze "Together Day" stond in het teken van de opdracht en deze missie en visie.



Er zijn drie sleutels tot parochievernieuwing

1. Prioriteit geven aan de Blijde Boodschap
2. Toerusting door de heilige Geest
3. Gebed en getuige zijn

KOEMI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. Ze willen God ontdekken, talenten ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen en elke dag met Jezus leven en leren. Op 2 juni kwamen 80 kinderen maar onze parochie vanuit alle windrichtingen uit ons

land. **En-thou-siast** en dat betekent letterlijk 'in-God-zijn'.

Een belangrijk onderdeel van de KOEMI kinderen en de musicals is bidden en catechese. Dat hoort er op een heel natuurlijke wijze bij. Velen van onze parochianen mochten hiervan proeven en delen in hun vreugde en inspiratie. Velen hebben ook hun waardering uitgesproken en waren er vol van of door geraakt. Dat is precies wat een missionaire parochie wil zijn. Vier gastgezinnen hebben samen negen jongelui heel gastvrij een bed-en-breakfast aangeboden. Zij kwamen de avond tevoren al om alles klaar te zetten en technisch te organiseren.

KOEMI wil kinderen en tieners naar de drie-ene God leiden. Met humor en diepgang. Dit doen zij in de eerste plaats door liederen, musicals en het KOEMI-Huis. Kinderen uit het hele land komen eens per maand samen en vormen als het ware een grote familie. Zij leren liederen die gezongen kunnen worden in de Eucharistievieringen of andere vieringen. Zij studeren musicals in en ontdekken hun talenten. Op hun beurt brengen deze kinderen, tieners en volwassenen als een "mobiele Kerk" het Evangelie naar de mensen. De Bijbel en de leer van de Rooms-Katholieke Kerk zijn hun fundament.

Wat we gezien en gehoord hebben is de uitvoering. Wat de meesten niet weten is niet minder belangrijk. De kinderen krijgen uitleg en toelichting op de Bijbelse verhalen, de vieringen en de gebeden. Ze bidden zelf. Ook voor hun optredens ... in alle chaos van verkleeden, schminken en soundtracks wordt het stil ... tijd voor **Heartprep** hetgeen betekent dat het hart wordt voorbereid (preparation) op wat ze gaan doen. Je hart afstemmen, prepareren op wat je gaat doen en voor het voetlicht gaat brengen. Ze zingen om de heilige



Geest, ze maken goed onder elkaar wat eventueel daarvoor minder goed ging of beter had gekund. Ze geven elkaar een kruisje op het voorhoofd en bidden samen. Zo rusten zij kinderen en tieners toe in hun geloof en leven.

Na afloop is er de 'meet and greet' met hun publiek. Ook dat heeft in onze parochie prachtige en bijzondere ontmoetingen gegeven. We zijn er dankbaar voor.

Voor meer informatie zie de website www.koemi.org.



WAT IS KOEMI?

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Beelden bij de betekenis van een missionaire kerk

Synodaal proces: het samen op weg proces naar een betekenisvolle toekomst van de parochie.



Een Missionaire Parochie

is als het bakken van goed brood en het kneden van het deeg. De Kerk vernieuwen is als het verzamelen van de randen van het deeg naar het midden.

Dan weer verspreiden naar de rand. Kneden en opnieuw. Zo vult het geheel zich met zuurstof.



Als ieder individu Jezus zoekt,
dan komen we elkaar tegen:

Want er is maar één Jezus
in Gods Liefde.

Donkere tijden
in de kerk
in West-
Europa.

Ster volgen:
we hoeven de weg niet te kennen,
alleen in vertrouwen de ster te volgen.

Geloof is meer dan een cursus

Wanneer we verliefd worden dan is dat
niet omdat iemand ons de schoonheid
van die ander heeft uitgelegd.
Dat is omdat we iets ervaren, voelen en
delen dat kan uitgroeien
tot Liefde.



Wij willen Zijn leerlingen zijn
Ontdek Jezus



Wij willen met Hem en met elkaar
verbonden leven
**Neem deel aan een kleine
geloofsgroep**



Wij willen allen (meer) bekend
maken met de liefde van God
Deel je geloof en nodig anderen uit



Wij willen leiding geven zodat
een ieder tot bloei komt
**Dien met je talenten
in kerk en samenleving**



Wij willen handelen vanuit een
diepe verbondenheid met de Heer
Bid en ontvang de sacramenten

Aanmelden Heilig Vormsel

Aanmelden Vormsel voor 8 september 2024



We hanteren deze datum strikt in verband met de voorbereidingen en de organisatie.

Dus geef het aan elkaar door wanneer u een potentiële vormeling kent.

U kunt het aanmeldingsformulier gebruiken dat op de website: www.paulus-ludger.nl staat.



Voor vragen kunt u gerust bellen met het parochiesecretariaat tel. 0544 - 46 46 63 van maandag t/m donderdag van 9:00 tot 12:00 uur. We helpen je graag.

Na de zomervakantie ga je naar groep acht van de basisschool of misschien wel naar de brugklas. Spannend, want je kijkt uit naar iets nieuws. Je bent niet meer de kleinste en maakt steeds meer je eigen keuzes. Toen je een baby was hebben je ouders je laten dopen. Ze vonden het belangrijk om God te vragen om bij jou te zijn in jouw leven. Ze hebben beloofd je te vertellen over God en Jezus.



Toen je in groep vier zat heb je voor de eerste keer Jezus mogen ontmoeten in de eucharistie en voor de eerste keer de H. Communie mogen ontvangen. Dank voor de support die je ouders je hebben gegeven, want je bent voor een groot deel afhankelijk van het voorbeeld van je ouders.

Nu ben je zo oud dat je steeds meer je eigen keuzes maakt: je mag zelf kiezen of je verder wilt zoeken op de weg die Jezus ons wijst?

Zondag 29 september is er weer een viering van het Heilig Vormsel om 9:30 uur in de basiliek in Groenlo. Als je daaraan mee wilt doen dan zal de vormheer een kruisje op je voorhoofd maken met speciale olie en zeggen: "Ontvang het zegel van de H. Geest, de Gave Gods". Dat wil zeggen dat God je zal helpen en begeleiden om de juiste keuzes in jouw leven te maken. God wil bij je zijn.



Voordat je je H. Vormsel ontvangt ga je eerst meer ontdekken over wie en wat die H. Geest is. Dat doe je met leeftijdsgenoten tijdens

een lang weekend dat we een week eerder organiseren op **20, 21 en 22 september 2024**. Dit voorbereidingsweekend is voorwaarde om gevormd te kunnen worden. We ontdekken wat de H. Geest is door samen te eten, lachen, praten, spellen te doen, maar ook samen bidden en luisteren in samenwerking met andere jongeren. Ben je nieuwsgierig geworden of heb je nog vragen bel of mail gerust.

Pastoraal werkster Carla Roetgerink

Communievoorbereiding en Ankerzondagen



We mogen terugkijken op een bijzonder en geslaagd traject Eerste Heilige Communie dat groten-deels geïntegreerd is in de Ankerzondagen iedere eerste zondag van de maand in de

basiliek in Groenlo. Met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Zondagen waarop het anker als symbool, ons houvast, zekerheid in de planning en een rustplek in de maand wil geven. Er is iedere eerste zondag kinderwoorddienst. Er is een mooi boekenkastje met kleurplaten en boeken voor de jongste parochianen, die van harte welkom zijn. We zien jullie graag.

Jezus legt ook deze zomer weer uit, in de geplande lezingen op de zondagen, dat Hij zelf het levende Brood uit de hemel is. De voorouders hebben van God in de woestijn het manna ontvangen. Maar nu is het Gods Zoon, Jezus zelf, die het brood uit de hemel is.

En dit is geen symbolisch brood, het is Jezus zelf zoals Hij zegt: Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.

Een prachtig stukje evangelie dat vraagt om herhaling en rustig herlezen mag worden.

Jezus is werkelijk aanwezig in de Heilige Eucharistie. Dit is een mysterie dat we niet helemaal kunnen begrijpen maar het vraagt geloof van ieder van ons.

De Catechismus legt uit: "De wijze waarop Christus onder de eucharistische gedaanten aanwezig is, is uniek....In het allerheiligste sacrament van de eucharistie zijn 'het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus samen met zijn ziel en zijn godheid, en bijgevolg de gehele Christus, waarachtig, werkelijk en wezenlijk tegenwoordig.'" (CKK 1374 zie nr. 1322 en verder).

Pastoraal werkster Carla Roetgerink



Om te kleuren, uit te knippen en je eigen naam erin te schrijven.

Blijft dit doen om aan Mij te denken



Mijn Eerste Heilige Communie heb ik ontvangen op zondag 21 april 2024 samen met...

Orla
LUUK

MATEUSZ
MATECKI

Lieke

Pastel Koehorst

Bien Nijenhuis

alhouw
aria

Lieke

victor alhouw Elise

Hannelore dorsthorst

Ihijn zevent

Djurre van
Armen



PROFICIAT
met je
COMMUNIE!

WEEKENDVIERINGEN

Aalten

zo 7 jul, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. H. de Graaf

Beltrum

zo 14 jul, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep
za 20 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 28 jul, 9:30u., Eucharistie
Pastoor R. den Hartog

Eibergen

za 13 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo

zo 7 jul, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 14 jul, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 21 jul, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 28 jul, 9:30u., Eucharistie
Mgr. Woorts

Lichtenvoorde

zo 7 jul, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 14 jul, 11:00u., Woord- en gebed
Werkgroep
zo 21 jul, 11:00u., Eucharistie
Kardinaal Eijk
zo 28 jul, 11:00u., Eucharistie
Pastoor R. den Hartog

Meddo

za 13 jul, 19:00u., Woord- en gebed
Lidy Wolters en Nelly Raben
za 27 jul, 19:00u., Woord- en gebed
Ellen Klitsie en Monique te Kieftse

Neede

za 20 jul, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Rekken

za 13 jul, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Winterswijk

za 6 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zieuwent

za 6 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastor C. Pikkemaat
za 27 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastoor R. den Hartog

Aalten

zo 4 aug, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. J. Droste

Beltrum

za 17 aug, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep
zo 25 aug, 9:30u., Woord- en communie
Diaken T. ten Bruin

Eibergen

za 17 aug, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo

zo 4 aug, 9:30u., Eucharistie
Pater F. Bomers
zo 11 aug, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 18 aug, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 25 aug, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde

zo 4 aug, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 11 aug, 11:00u., Woord- en communie
Werkgroep
zo 18 aug, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 25 aug, 11:00u., Woord- en communie
Diaken T. ten Bruin

Lievelede

zo 11 aug, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariënveld

zo 18 aug, 9:30u., Woord- en communie
Mw. A. Janssen

Meddo

za 17 aug, 19:00u., Woord- en gebed
Lidy Wolters en Ida Beekman

Rekken

zo 18 aug, 10:00u., Oecumenisch
Werkgroep

Winterswijk

za 3 aug, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep
za 24 aug, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zieuwent

zo 18 aug, 10:00u., Oecumenisch
Werkgroep
zo 25 aug, 9:30u., Woord- en gebed
Mw. C. Lageschaar

Aalten

zo 1 sep, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. H. de Graaf

Beltrum

za 7 sep, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 22 sep, 10:30u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Bredevoort

zo 15 sep, 10:00u., Oecumenisch
Pastoraal werkster C. Roetgerink en Ds. A.
Endeveld

Eibergen

za 14 sep, 19:00u., Woord- en communie
Diaken T. ten Bruin

Groenlo

zo 1 sep, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 8 sep, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 15 sep, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 22 sep, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Harreveld

zo 22 sep, 9:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

Lichtenvoorde

zo 1 sep, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
za 7 sep, 19:00u., Woord- en communie
Mw. B. Hummelink
zo 15 sep, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 22 sep, 11:00u., Woord- en communie
Diaken T. ten Bruin

Lievelede

zo 15 sep, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariënveld

zo 22 sep, 9:30u., Woord- en communie
Mw. A. Wopereis

Meddo

za 14 sep, 19:00u., Woord- en gebed
Anne Marie Horning en Henriëtte Zieverink

Neede

zo 15 sep, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Rekken

zo 22 sep, 10:00u., Oecumenisch
Werkgroep

Zieuwent

za 21 sep, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

WEEKENDVIERINGEN - VERVOLG

za 6 jul: Winterswijk, Zieuwent
zo 7 jul: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde
za 13 jul: Eibergen, Meddo, Rekken
zo 14 jul: Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde
za 20 jul: Beltrum, Neede
zo 21 jul: Groenlo, Lichtenvoorde
za 27 jul: Meddo, Zieuwent
zo 28 jul: Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde

za 3 aug: Winterswijk
zo 4 aug: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde
zo 11 aug: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde
za 17 aug: Beltrum, Eibergen, Meddo
zo 18 aug: Groenlo, Lichtenvoorde, Mariënelde, Rekken, Zieuwent
za 24 aug: Winterswijk
zo 25 aug: Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde, Zieuwent

zo 1 sep: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde
za 7 sep: Beltrum, Lichtenvoorde
zo 8 sep: Groenlo
za 14 sep: Eibergen, Meddo
zo 15 sep: Bredevoort, Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde, Neede
za 21 sep: Zieuwent
zo 22 sep: Beltrum, Groenlo, Harreveld, Lichtenvoorde, Mariënelde, Rekken

WEEKVIERINGEN

Aalten

Iedere donderdag om 9.00 uur is er een ochtendgebed in de Oude Helenakerk.

Beltrum

Op woensdag 7 augustus en 4 september is er om 9:30 uur een viering in de OLV Tenhemelopnemingkerk.

Eibergen

Op donderdag 5 september is er om 9:00 uur een viering in de H. Mattheuskerk, vanaf 8:30 uur aanbidding van het Allerheiligste.

Groenlo

In de H. Calixtuskerk is wekelijks op dinsdag om 9:00 uur een ochtendviering met om 8:30 uur het bidden van de rozenkrans. *De vieringen op 23 en 30 juli en 6 augustus vervallen.* Iedere vrijdag is er om 9:00 uur een viering met om 8:30 uur de aanbidding van het

Allerheiligste. *De vieringen op 26 juli en 2 en 9 augustus vervallen.*

Op woensdag 10 en 24 juli, 14 en 28 augustus en 11 september is er om 19:00 een Taizé-vredesgebed.

Lichtenvoorde

Dinsdag 9 juli, 13 augustus en 10 september om 11:00 uur rozenkrans bidden.

Gebedsgroep: woensdag 4 september om 14:00 uur Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Op donderdag 5 september (thema: bloemen) organiseert Careaz een oecumenische viering met mevr. B. Caminada.

Neede

Op dinsdag 10 september om 9:00 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Rietmolen

Op donderdag 12 september is er om 9:00 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Winterswijk

In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks, uitgezonderd 24 juli, op woensdag om 9:30 uur een ochtendviering plaats in de kapel.

In de H. Jacobuskerk wordt iedere donderdag om 14:300 uur de rozenkrans gebeden.

Zieuwent

In de Werenfriduskerk is op woensdag 10 en 24 juli, 7 en 21 augustus en 4 en 18 september om 9:30 uur een woord- en communieviering in de kerk, voorganger mevr. M. Beerten.

OVERIGE VIERINGEN

Aalten

Op woensdag 18 september is er om 18:30 een viering bij het Hemdener Kreuz, voorganger pastoor H. de Jong en pastores parochie Bocholt-Hemden-Barlo.



Kruisbeeld bij Hemdener Kreuz

Groenlo

Donderdag 15 augustus om 19:00 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong ter ere van het Hoogfeest van Maria tenhemelopneming.



Francesco Botticini, Maria Tenhemelopneming

Vragender

Ter gelegenheid van de ontmoetingsmorgen met ziekenzegen is er op donderdag 19 september een Woord- en communiedienst met pastoraal werkster C. Roetgerink.

Aalten - H. Helena

Postadres: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten
T: 06-129 322 10
E: aalten@paulus-ludger.nl
Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. R.K. HH Paulus en Ludger Aalten
Secretariaat: vrijdag 10:00 - 11:00 uur, Ludgerstraat 64
Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg

Beltrum - OLV Tenhemelopneming

Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum
T: 0544-48 21 11
E: beltrum@paulus-ludger.nl
Bank: NL13 RABO 0105 5020 65
Secretariaat: elke donderdag van 10:30 - 11:30 uur en één keer in de vier weken op de maandagavond
Contact beheercommissie: Harry Geverinck

Bredevoort - H. Hart en H. Georgius

Bredevoort heeft geen eigen r.k. kerkgebouw meer. Men kerkt in de protestants-christelijke Sint Joriskerk, Markt 1.
E: bredevoort@paulus-ludger.nl
Bank: NL58 RABO 0310 5009 58 t.n.v. R.K. HH Paulus en Ludger Bredevoort.
Contact beheercommissie: Jos Wessels 06-20358315

Eibergen - H. Mattheus

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen
T: 0545-47 13 54
E: eibergen@paulus-ludger.nl
Bank: NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. H. Mattheus Eibergen
Secretariaat: vrijdag 14:00 - 15:00 uur
Contact beheercommissie: Wilhelmiën Fels de Vrugt

Groenlo - H. Calixtus

Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo
Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 13 35
E: groenlo@paulus-ludger.nl
Bank: NL96 RABO 011.73.06.150
Secretariaat: dinsdag 9:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Grea Wolters

Harreveld - H. Agatha

Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld
T: 0544-37 12 42
E: harreveld@paulus-ludger.nl
Bank: NL43 RABO 0325 4000 40
Contact beheercommissie: Vincent Bokkers

Lichtenvoorde - H. Bonifatius - H. Ludgerus

Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde
T: 0544-37 13 66
E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl
Bank: NL84 RABO 0336 1153 77,
Kerkbalans: NL62 RABO 0336 1153 85
Secretariaat: donderdag 10:00 - 12:00 uur
Contact beheercommissie: Freek Verheijen

Lievelde - Christus Koning

Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde
T: 0544-37 12 64
E: lievelde@paulus-ludger.nl
Contact beheercommissie: Agnes Onstenk

Mariëvelde - O.L. Vrouw van Lourdes

Waalderweg 3, 7263 RX Mariëvelde
T: 0544-35 12 30
E: marienvelde@paulus-ludger.nl
Bank: NL74 RABO 0160 0026 48
Spreekuur beheercommissie: maandag 10:00 - 11:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Berendsen

Meddo - H. Johannes de Doper

Goorweg 4, 7104 BA Meddo
T: 0543-56 96 55
E: meddo@paulus-ludger.nl
Bank: NL92 RABO 0132 3055 26
Secretariaat: dinsdag 9:30 - 10:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Lanting

Neede - H. Caecilia

Borculoseweg 43, 7161 GR Neede
E: neede@paulus-ludger.nl, T: 0545-28 68 35
Bank: NL31 RABO 0135 6000 65 t.n.v. Paulus-Ludger Neede
Bank: NL94 RABO 0135 6030 05 voor kerkbijdragen
Secretariaat: woensdag 9:30 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Sjaak Ots
Koster H. Holtkamp 06-2099 4297

Rekken - HH. Martelaren van Gorcum

Rekkenseweg 42, 7157 AE Rekken
T: 0545-43 13 69
E: rekken@paulus-ludger.nl
Bank: NL57 RABO 0113 6017 43
Contact beheercommissie: Jos Scholte van Mast

Rietmolen - H. Caecilia

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen
T: 0545-22 12 07
Bank: NL91RABO 0143 9920 07 t.n.v. R.K. Parochie HH Paulus en Ludger, Rietmolen
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 0544-46 46 63

Vragender - St. Antonius van Padua

p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender.
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo,
T: 0544-46 46 63
E: vragender@paulus-ludger.nl
Bank: NL09 RABO 0336 1153 69; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56
Contact beheercommissie: Angelo Ribbers

Winterswijk - H. Jacobus

Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk
T: 0543-51 21 58
E: winterswijk@paulus-ludger.nl
Bank.: NL24 RABO 0371 2191 08.
Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12
Secretariaat: di, do en vr 10:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Henry Reijerink

Zieuwent - H. Werenfridus

Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent
T: 0544-35 13 18
E: zieuwent@paulus-ludger.nl
Bank: NL61 RABO 0160 0911 52, Giro: NL19 INGB 0000 8800 50
Secretariaat: woensdagmorgen na de weekviering.
Contact beheercommissie: Henry Waalderbos

AALTEN

Correspondenten

Annie ter Hedde

Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

Mededelingen

Van de Beheercommissie

Wilt u in de komende tijd graag een persoonlijke e-mail ontvangen met actueel nieuws over onze vieringen en activiteiten, stuur dan svp eenmalig een mailbericht met deze vraag aan ons secretariaat.

Te richten aan: aalten@paulus-ludger.nl

Onderwerp: Opgave voor groepsmail Geloofsgemeenschap Sint Helena

Tekst: Wilt u mij opnemen in de groepsmail van de geloofsgemeenschap Sint Helena Af en toe organiseren we extra activiteiten voor onze geloofsgemeenschap. Wilt u van alles op de hoogte blijven, schrijf u dan in voor onze eigen nieuwsbrief.

Beste parochiaan

Voor vragen en wensen, zoals bezoek van óf een gesprek met een pastor uit de parochie of iemand uit de geloofsgemeenschap, ook voor wensen als een gedachteniskruisje, intenties en allerzielenviering óf voor zo maar een gesprek bent u altijd welkom op ons secretariaat aan de Ludgerstraat 64, Aalten.

-Het secretariaat is elke vrijdagmorgen geopend van 10:00 - 11:00 uur.

-Telefonisch is het secretariaat dagelijks bereikbaar onder T: 06-12932210.

-Pastorale Noodwacht bij spoedgevallen is bereikbaar onder T: 06-1901729

Bezoek door Caritas

Mocht er een verhuizing van Uw dierbaren (ouders of naaste familieleden) plaats gaan vinden naar een verzorgings- of verpleeghuis wilt u dat dan s.v.p. doorgeven aan het secretariaat tel: 06-12932210 of aan Jozephien de Graaf tel. 0543-475831
Dank U.



Collecte parochiekamp

Op zondag 7 juli komt de organisatie van 'Parochiekamp 2024' U om een bijdrage vragen via een extra collecte tijdens of aan het eind van de viering in de Oude Helenakerk. Deze bijdrage is belangrijk om de kosten te dragen en de jeugd een heerlijke vakantie-kampweek te kunnen bieden!



Zie ook het artikel over het 'Parochiekamp 2024' in de nieuwsbrief maand juli 2024.

Een verslag over de ervaring van het pa-

rochekamp komt in de nieuwsbrief van september 2024.



Vakantieperiode

De vakantieperiode is voor velen begonnen. Misschien ook voor u! Geniet u van een vroege vakantie of pas in de zomermaanden. Hoe dan ook, vroeg of laat, u bent er misschien hard aan toe.

Waar u ook heen gaat of blijft u gewoon thuis en geniet u van de vrije tijd en maakt u mooie wandelingen of fietstochten: we hopen dat u genieten kunt. Soms beleeft u iets bijzonders in deze periode. Iets dat u met ons wilt delen! Laat het ons weten en is het de moeite waard om te plaatsen in ons parochieblad. Zo ja stuurt u dan uw verhaal op naar e-mail: jomiby@hotmail.com voor plaatsing in ons parochieblad 'De Verbinding'.

De redactie zal uw verhaal beoordelen of het in aanmerking komt voor plaatsing in het parochieblad 'De Verbinding'. Wij wensen u allen veel vakantieplezier.

Bidden we samen

Hierbij denken wij aan zieke mensen, zij die zich eenzaam voelen of verdriet hebben i.v.m. verlies van hun dierbaren/naasten. Wensen wij hen alle kracht en sterkte toe om een ziekte, verdriet of gemis aan aandacht te kunnen doorstaan. Denken we ook aan eenzamen, die een bezoekje op prijs stellen.



Gebed voor Vrede

*Almachtige God,
U bent de meester van de geschiedenis
Onze levens liggen in uw handen
Wij vertrouwen u de nood van onze tijd toe.
De oorlog in Oekraïne vervult ons met
Zorgen en angst.
We roepen u op.
Neem de doden bij u op.
Troost de nabestaanden.
Sta de vluchtelingen en ontheemden bij.
Genees de wonden van de gewonden in lichaam en ziel.
Wees allen nabij die opkomen voor de mensen*



in nood.

Moeder Maria, koningin van de Vrede, bid voor ons en de hele wereld.

Voedselbank

In onderstaande maanden mag u de volgende producten naar de voedselbank brengen
Maanden juli en augustus: koffie/thee/suiker
Maand september: Soep-pasta-sauzen
U kunt de goederen brengen naar de kast in het kerkelijk bureau van de PGA aan de Ludgerstraat 64 óf naar het Stiltecentrum onder de toren van de Oude Helena Kerk waar de voedselbank-mand staat.

Dank U voor uw bijdrage.



R.K. kerkdiensten

De R.K. kerkdiensten in de Oude Helenakerk vindt u in het vieringenrooster elders in dit blad.

Bedevaart Banneux

De tweede bedevaart naar Banneux vindt plaats aan het eind van de zomer van 30 augustus t/m 3 september 2024.

Opgave is mogelijk bij Joke Hubers tel. 0543-471018.

Verslag door een vrijwilliger

Op vrijdag 31 mei was het weer zover, klaar om te vertrekken naar Banneux. Vertrek vanaf Didam rond 9:00 uur. We hebben er allemaal zin in. De lunch is zoals gewoonlijk gepland in Thorn, daarna door naar Banneux, waar we 4 nachten verblijven. Deze keer waren er 110 gasten en bijna 60 vrijwilligers mee uit de bisdommen Utrecht en Breda. Heel fijn zo samen, alleen jammer dat het weer niet meewerkte. Het zijn altijd fijne dagen, met verschillende vieringen o.a. naar de Bron, waar we regelmatig samen zijn. De lichtprocessie op de zondagavond is altijd heel bijzonder. Meestal worden er dan vrijwilligers geëerd, die al 5 of 15 jaar meegaan. Vijf vrijwilligers werden gehuldigd, waar van 3 personen, die al 5 jaar en 2 personen



die al 15 jaar meegaan. Allen kregen ze een mooie speld en oorkonde uitgereikt. Dit jaar was voor mij het vijfde jaar, dat ik meeding. Op de terugweg in Thorn werden we nog een keer verwend met een mooie engel en een gedicht, dat werd gelezen tijdens het af-

scheidsdiner.

Daarna gingen we huiswaarts en kwamen rond 18:00 uur aan in Didam. Moe maar voldaan na een fijn bedevaartweekend.

Hemdener Kreuz

Ook dit jaar viert de Aaltense Sint Helena geloofsgemeenschap weer samen met onze Duitse buurt-parochies Bocholt-Hemden en Barlo een Eucharistieviering als jaarlijkse herdenking op de bekende plek bij het Hemdener Kreuz en wel op woensdag 18 september, aanvang zoals altijd om 18:30 uur. De gemeenschap Barlo is dit jaar de organisator. Bij slecht weer zal de viering dan ook in de Barlose Sankt Helena Kirche gehouden worden.

Alle gegevens zijn nog niet bekend, maar we houden u tijdig op de hoogte via de nieuwsbrief van de maand september 2024.



EIBERGEN

Correspondent

Esther Everink

Paaskaars

Op vrijdag 24 mei, hebben wij de paaskaars uitgereikt aan Olga Eppink. Olga houdt al jaren de ledenlijst van onze parochianen bij. Ook is ze werkzaam op het secretariaat. En bezorgt ze de Verbinding. Tegenwoordig is ze onze koster. Olga is altijd bereid om te helpen. Doet heel veel voor de kerk. Waar wij haar dankbaar voor zijn. Ook is ze samen met Suze gastvrouw. Zorgt ze bij verschillende gelegenheden voor koffie en thee.

*Namens de beheercommissie,
Esther Everink*



GROENLO

Correspondent

Ton Gunnewijk

Orgelavonden

Op vrijdag 12 juli en 19 juli zijn er symfonische orgelavonden op het Adema orgel in de H. Calixtus basiliek.

Vrijdag 12 juli Arjan Veen met onder andere symfonie nr 7 van W.M. Widor
Vrijdag 19 juli Maarten Wilmink met muziek van César Franck, Franz Liszt en anderen.
Aanvang van de avonden is 20:00 uur. De entree is € 7,00.
Zie ook <https://virtualpipes.nl/groenlo/>



HARREVELD

Correspondent

L. Schenk
harreveld@paulus-ludger.nl

Gambia helpen

Misdienaarskleding voor Gambia

Onlangs hebben Jos Rosendaal en Hans de Graaf enkele misdienaarsgewaden, welke nog aanwezig waren in de sacristie van de kerk in Harreveld, opgehaald. Deze kleding wordt geschonken aan de r.k. geloofsgemeenschap in het dorp Bakary Sambouya in Gambia, waar onder andere met financiële ondersteuning van de Paulus-Ludger parochie een nieuwe kerk wordt gebouwd.



Wens

De beheercommissie Harreveld wenst u een fijne zomervakantie.

Ga genieten!

Wacht niet met genieten tot later.

Want als later eerder komt, ben je te laat.

Wij hopen u op zondag 22 september tijdens de najaarsviering weer te ontmoeten.

Nationale Orgeldag

De kerken van Ha-Zi-Ma (Harreveld-Zieuent-Mariënveld) zijn deze dag, 14 september, open voor speciale orgelconcerten, ook kan men na aanmelding eventueel op het orgel spelen (aanmelden via orgeldag-zieuent@paulus-ludger.nl). Ook dit jaar willen we proberen om het draaiorgel van Theo Baumann weer in de kerk te plaatsen. Afgelopen jaar speelden het kerkorgel en het draaiorgel samen hetzelfde stuk, dit klonk toen fantastisch. Hierbij nodigen wij u allen uit om deze mooie klanken zelf te komen aanhoren.



LICHTENVOORDE

Correspondent

Vincent Stapelbroek

St. Switbertus

- Over Broederschap, Vernieuwing en Verbinding -

Het is zondagmorgen 9 juni. De kerk zit behoorlijk vol. Het is desondanks opvallend stil in de kerk. Dan begint ons harmonieorkest Lumio, onder leiding van gastdirigent Thijs Zomer, te spelen. De muziek klinkt prettig en ligt aangenaam in het gehoor. Onder de begeleidende klanken van de Patroonsmars komen de vendeliers van St. Switbertus binnen. De sfeer is meteen feestelijk en tegelijkertijd ook een beetje plechtig.

De fleurige vlaggen van de vendeliers krijgen een mooie plek voorin de kerk. Betsy Hummelink, geestelijk adviseur van de schutterij en tevens voorganger van deze gebedsdienst, heet iedereen van harte welkom. Ze geeft het woord aan de heer Stef Bouwmeester van de schutterij. Hij staat even stil bij het thema van deze dienst: Vernieuwing en verbinding. Daarbij speelt de broederschap bin-

nen de schutterij een belangrijke rol.

Na de schriftlezing komen de vendeliers naar voren. Zij gaan boven op een tafel staan. Dan wordt het muisstil in de kerk. De vaandels worden geheven... En dan wordt er gezwaaid. Het ziet er mooi synchroon uit. In de kerk hoor je alleen nog het ruisen van de vlaggen. Dit is een mooie traditie. Het is een stil gebed. De vendeliers eren met dit vendelgebed hun patroonheilige St. Switbertus. De handelingen van de vendeliers worden met aandacht en eerbied gevolgd door de aanwezigen. Tijdens de overweging vertelt de voorganger over de woelige tijd waarin we leven. Er gebeurt van alles in kerk en maatschappij. Tijdens deze viering kunnen we een moment van rust en verbondenheid ervaren. We mogen daar dankbaar voor zijn. Er zijn ook nieuwe kansen. Zo is deze gebedsdienst een



voorbeeld van 'Anders vieren'.

De vendeliers van de schutterij, de muzikanten van Lumio, de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap, de kerkbezoekers, de kerkradioluisteraars en de live-streamvolgers zijn tijdens deze dienst verbonden met elkaar.



Na de dienst gaan de muzikanten naar buiten. De vendeliers staan daar al klaar op het kerkplein. De kerkbezoekers scharen zich in een grote kring rondom de vendeliers en de muzikanten. De vaandelwals wordt ingezet. De muzikanten spelen de sterren van de hemel. De vendeliers zwaaien met hun vlaggen. Het ziet er prachtig uit. Vandaag mogen er echter geen vlaggen in de lucht gegooid worden. Er staat te veel wind...

En dan is het feest hier afgelopen... De leden van de schutterij zetten hun feestje elders voort. De vrijwilligers van de parochie doen dat ook, maar die hoeven daarvoor wat minder ver te lopen. Kortom: een prachtige viering. Ik kijk al uit naar de volgende Patroonsdag.

Dank aan vrijwilligers

Op 9 juni vierden we ook onze jaarlijkse Vrijwilligersmiddag. Na de hierboven beschreven feestelijke gebedsviering, volgde een gezellig samenzijn in de Ludgerzaal. Het was eigenlijk de bedoeling dat we ons feestje buiten zouden vieren. Er was echter te veel wind. 'Niks is zo veranderlijk als het Hollandse weer.



En dus moesten we alles snel naar binnen verkassen', aldus voorzitter Guus Hulshof. Na een heerlijke lunch met broodjes en speciale Vrijwilligerssoep, blikte de voorzitter terug op het afgelopen jaar.

Zo vertelde hij dat er voor wat betreft de herbestemming van de kerk nog geen duidelijkheid is. 'De betrokken partijen laten al langere tijd niks van zich horen. We wachten af. Een broedende kip kun je beter niet storen.' In de toekomst zal het nodige vermeld worden. 'Bennie Harbers en Frans te Brake hebben de Fatimakapel aan de Boslaan weer helemaal schoongemaakt en opgeknapt. Deze bijzondere kapel in het voormalige bos van de familie Sterenborg is, net als de andere kapellen in onze geloofsgemeenschap, zeker een bezoekje waard.'

Ook vertelde voorzitter Guus Hulshof over het wel en wee van de verwarming van de kerk. Alex Gerritsen en Frans te Brake hebben de storings van de CV op kundige wijze opgelost. De technische afdeling van het parochiebestuur werd hierin betrokken en de reparatie verliep voorspoedig.

Er waren ook weer bijzondere vieringen in het afgelopen jaar. Zo verzorgden dirigent Frans Thomassen en pastoor Baneke een Latijnse Hoogmis. Deze Gregoriaanse dienst werd door tweehonderd geïnteresseerden bezocht. Kortom: voor herhaling vatbaar. De voorzitter stond verder stil bij de Actie Kerbalans. Die is onlangs geëvalueerd. De aanbevelingen van de hoofdwijkcontactpersonen zullen meegenomen worden als verbeterpunten voor het komend jaar. De Lichtenvoordenaarderen hebben gul gegevens voor onze kerk en geloofsgemeenschap.

Bij de start van dit jaar ging Cor Peters met emeritaat. Dit heeft gevolgen voor het vieringenrooster. Vanaf juni worden drie van de vier vieringen door het pastoresteam verzorgd. Een viering per maand zullen we zelf dienen

te verzorgen. Dit vraagt een extra inspanning van onze vrijwilligers. Het is tegelijkertijd ook een kans. Zo kunnen we ons op een andere wijze presenteren dan tot nu toe is gebeurd. 'Het zou heel mooi zijn dat we een nieuwe link kunnen maken met gelovig Lichtenvoorde.' Er werd een moment van stilte gehouden voor diegenen die het afgelopen jaar zijn heengegaan op die op een andere wijze hier geen vrijwilliger meer kunnen zijn.

Aan het eind van zijn toespraak bedankte Guus Hulshof alle vrijwilligers voor hun werk van het afgelopen jaar. 'Zonder u zou onze geloofsgemeenschap niet meer zijn dan een stapel stenen. Dankzij u kunnen we spreken van een levende kerk.'

Na dit officiële gedeelte werd er gezellig geborrel. Zo'n 65 vrijwilligers zaten in groepjes aan tafel en genoten van een hapje en een drankje.

Aan het eind van de middag werd traditiegetrouw de Paaskaars van het vorige jaar verloot. Dit keer was Alex Gerritsen de gelukkige winnaar. Gefeliciteerd!

Zomerse themaviering

Op zondagochtend 14 juli zal in de Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde een zomerse viering plaatsvinden.

In de zomer gaan we op vakantie. We wensen elkaar vaak het volgende toe: Rust lekker uit; laad jezelf weer op; maak mooie plannen en lach!

Om je al in vakantiestemming te brengen met daarbij wat meer diepgang, nodigen we je van harte uit in onze themaviering. We vertellen verhalen, lezen mooie teksten voor en zingen nummers vol dankbaarheid, blijheid en zonnenschijn.

Vincent Stapelbroek zal de nummers begeleiden en zingen.

We beginnen om 11:00 uur en na afloop drinken en eten we samen op de vakantie.

*Ellen Dekkers, Truus Kemperman
en Marjo Stapelbroek*

MEDDO

Correspondent

Joep Dorsthorst

Recht en Onrecht

Onlangs betrapte ik mij erop dat er mensen zijn die op een rake manier iets kunnen zeggen, waarop je niet direct een antwoord hebt. Ik sta bekend als een bewogen voetbalkijker die niet altijd de mond kan houden. Recht en onrecht staan bij mij voorop wanneer er bepaalde beslissingen worden genomen waar ik het dan wel of niet mee eens ben. Tijdens de wedstrijd werd er in mijn ogen een strafschop gegeven aan de tegenpartij welke het niet was. Dat laat ik dan ook direct merken.

Naast mij stond iemand die daarover in algemene zin de volgende opmerking over maakte: Het heeft geen zin dat we langs de lijn daarover een andere mening hebben, omdat de beslissingen niet buiten maar binnen de lijnen van het veld worden genomen. Als je daar langer bij stilstaat dan zijn er meerdere momenten waar je dit ook op kunt betrekken. De laatste tijd worden we steeds meer geconfronteerd met allerlei veranderingen in de kerk. Wanneer je dan aan de zijlijn staat kun je wel kritiek hebben op alles wat er veranderd, maar uiteindelijk worden de beslissingen elders genomen. Over deze beslissingen heeft iedereen weliswaar zijn

zegje kunnen doen, maar of er iets mee gedaan wordt daar kun je vraagtekens bij zetten. Trouwe kerkgangers zeggen het lidmaatschap op. Er wordt hen blijkbaar iets afgenomen waarmee ze zijn opgegroeid en dit los moeten laten. De binding met de kerk, met het geloof, ervaren ze nu totaal anders. Hebben het er moeilijk mee. Belangen zijn erg groot. Het is dan ook bijzonder moeilijk om de juiste keuze te maken.

De laatste tijd hoor ik te vaak dat men afstand gaat nemen, het niet eens is met bepaalde beslissingen en krijg je te horen, ik ga me bedanken voor het lidmaatschap van de kerk

Als voorbeeld zou dit ook van toepassing zijn met wat er aan veranderingen zijn binnen onze geloofsgemeenschappen. Vooral het niet meer te communie kunnen gaan in eigen locatie zitten velen dwars. Het kerkgebouw, de Naoberkark, heeft nu een andere bestemming gekregen. De activiteiten zijn divers en als geloofsgemeenschap en parochie hebben we daar geen grip meer op om welke activiteiten het gaat. Dus ook de vieringen die worden gehouden door de Onafhankelijke Katholieken in dit (kerk)gebouw zijn legitiem en er zijn gelovigen die vinden dat dit een prima alternatief is om in deze vieringen de Heilige communie te mogen ontvangen. En met deze ontwikkeling is iedereen niet blij mee. Er zijn nog een aantal kerkgebouwen welke aan de Goddelijke Eredienst worden onttrokken. Iedereen aanvaardt, dat dit besluit niet meer tegen te houden is. Dat wil niet zeggen dat ze dan op dat moment ook beseffen wat de gevolgen daarvan zijn. Wat velen vooral dwars zit is dat in het verleden er grote (fi-

nanciële) offers zijn gebracht om een kerkgebouw op te richten en in stand te houden. Dat is onze kerk, wordt er dan gezegd. Dat is ons geld, wanneer het kerkgebouw wordt verkocht. En daar wordt verschillend over gedacht. Uitgangspunt daarbij is wel dat er een gezamenlijke verantwoordelijk moet zijn.

Er is een spanningsveld ontstaan. En niemand die wil bewegen. Verantwoordelijk ben ik binnen de geloofsgemeenschap wanneer het gaat om pastorale zaken. Een klankbord voor het pastorale team aan de ene kant en contactpersoon binnen de geloofsgemeenschap. Een taak welke ik jarenlang met veel voldoening heb mogen verrichten. Alleen waarheen, waarvoor en voor wie, zet ik nu wel eens grote vraagtekens?

Joep Dorsthorst



NEEDE

Correspondent

Sjaak Ots

Mededelingen

Elke woensdag morgen vanaf 9:30 uur t/m 11:00 uur is de kerk open om een kaarsje op te steken of voor een persoonlijk gebed. Het secretariaat is dan ook geopend en in de grote zaal of op het secretariaat is ook plaats om een kop koffie of thee te drinken. Voedselbank.

Tevens kunt u iedere woensdag vanaf 9:30 uur tot 11:00 uur iets afgeven, hetzij voedingsmiddelen of een financiële bijdrage voor de voedselbank.

In de maanden juli en augustus is er geen eucharistieviering op tweede dinsdag van de maand. Op dinsdagmorgen 10 september 2024 om 9:00 uur, is de eerstvolgende eucharistieviering, waarin wordt voorgedaan door pastoor H. de Jong. De viering wordt opgeluisterd door ons koor en na afloop is er koffie en thee om nog eens gezellig bij te praten.

Op zaterdag 20 juli om 19:00 uur en op zondag 15 september om 10:30 uur, is er een woord- en communieviering, waarin wordt voorgedaan door Simone Meijerink.

Na afloop van de vieringen is er koffie en thee, met een koekje erbij. De vieringen zijn belangrijk maar het samenzijn na de viering onder het genot van een kopje koffie of thee is eveneens van grote waarde. Het uitwisselen van nieuwtjes, het vragen hoe het met iemand is, het belangstelling hebben voor elkaar. Deze mogelijkheid in de prachtige ruimte,

die het Achterhuis toch is, is zeker aan te bevelen. Maak daar gebruik van. Belangrijk voor gemeenschap die we met elkaar zijn.

Ouderendiensten

Ouderendiensten in de grote kerk, kerkplein 1 in Neede.

Tijd 14:30 - 15:00 uur: gebedsdienst,
15:00 - 15:30 uur: koffie/thee drinken
26 juli 2024, voorganger Joke MacLean, organist Gerrit Ebbekink;
30 augustus 2024, voorganger Leo van der Meer, organist Gerrit Ebbekink;
27 september 2024 Ds. Wilma Onderwaater, tevens H. Avondmaal, organist Gerrit Ebbekink.

Voedselbank

Op donderdagmorgen 2 mei 2024 is er voor de gasten en vrijwilligers van het Inloophuis Neede, een informatiemorgen gehouden over de Voedselbank, die werd verzorgd door een vrijwilliger, Arnold, van de Voedselbank Lichtenvoorde.

Arnold vertelde dat er nog steeds armoede is in Oost Nederland, en dat sommige mensen zich schamen dat ze bij de Voedselbank aan moeten kloppen,

Het werkgebied van de Voedselbank Oost-Achterhoek is de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De Voedselbank Oost-Achterhoek is aangesloten bij de Vereniging van Voedselbanken Nederland. Het regionale distributiecentrum is in Arnhem.

Het doel is om voor een bepaalde periode wekelijks voedselpakketten uit te delen aan



mensen met zeer laag leefgeld. Tevens is het ter voorkoming van verspilling en vernietiging van uitstekend voedsel.

Wie komen er voor in aanmerking volgens de criteria opgesteld door de Vereniging Voedselbanken Nederland.

Om in aanmerking te komen voor hulp van de Voedselbank moet men worden aangemeld door een hulpverlenende instanties. Te denken is daarbij aan het Leger des Heils, Schuldhulp op Maat, Caritas, De Stadsbank, Humanitas of diaconale instellingen. Hierbij wordt de privacy in acht genomen.

Een huishouden komt in aanmerking als het leefgeld onder landelijk vastgestelde normbedragen komt. Onder leefgeld wordt verstaan het netto besteedbaar inkomen na aftrek van de vaste lasten. Dat bedrag is 190 euro per huishouden plus 110 euro per persoon. Voor een alleenstaande, kom je dan

uit op 300 euro per maand, voor een gezin met 2 kinderen is de grens 630 euro per maand.

Het gaat om tijdelijke hulp, waarbij ieder half jaar gekeken wordt of de hulp nog nodig is. De hulp duurt maximaal 3 jaar.

Waar komt het voedsel vandaan?

- Het voedsel wordt gratis ter beschikking gesteld
- Grote concerns en supermarkten leveren voedsel met aflopbare houdbaarheidsdatum dat nog wel goed is te consumeren. Het gaat om voedsel dat anders zouden vernietigd. Het kunnen producten zijn waarbij een fout is gemaakt bij het wegen, er een fout is op het etiket er een afwijking is in het afwulgewicht, bij overproductie enzovoort.
- Gratis voedsel uit de eigen regio. In Neede is er de mogelijkheid om op de woensdagmorgen tussen 10.30 uur en 11.00 uur in het Achterhuis voedsel of een

donatie af te geven. Tevens is er op gezette tijden, hetgeen wordt vermeld in het Achterhoeks Nieuwsblad, een inzamelingsactie in de Grote Kerk in Neede. De distributie van de pakketten wordt geregeld via de centrale hal in Lichtenvoorde. Elke dinsdagmorgen worden de pakketten gemaakt voor de locatie Borculo, Groenlo en Ruurlo. Op vrijdag voor de overige locaties van Oost achterhoek.

Er wordt naar gestreefd om wekelijks minimaal 25 producten in een pakket te verstrekken. Cliënten kunnen wekelijks zelf bij de uitgiftepunten een voedselpakket ophalen. In Neede is dat achter in de Caeciliakerk op vrijdag.

De hulp van de Voedselbank kan niet plaatsvinden zonder de financiële steun van kerkelijke instanties en particulieren en donaties van bedrijven. Er is een mogelijkheid om "Vriend van de Voedselbank" te worden en op bepaalde tijden in het jaar een bedrag



over te maken. Daartoe ligt er een folder in het Achterhuis.

Bovendien kan de Voedselbank niet zonder de hulp en de inzet van de vele vrijwilligers.

REKKEN

Correspondent

Eric Huitink

Uit de locatie

Op zondag 5 mei was er een gebedsviering in de locatie Rekken. Een bijzondere viering, niet omdat het Bevrijdingsdag was maar omdat de Heilige Maagd Maria centraal stond. Elk jaar proberen wij als Werkgroep Vieringen in de meimaand (Mariamaand) en als het kan ook in oktober een Mariaviering te verzorgen. Dit jaar was het wel een héél bijzondere viering want het was de laatste vóór de start van de verbouwing van onze Kerk op 't Kip!

Mede daardoor was er een ruime belangstelling en werden aan het begin van de viering door alle aanwezigen kaarsen ontstoken zo-



dat onze H. Maria nog éénmaal stralend in het licht werd gezet. Tijdens de viering was er ook de bloemenhulde: ieder die wilde kon een bloem bij onze H. Moeder Gods plaatsen waardoor de viering een extra feestelijk karakter kreeg. Het was ook een emotioneel samenzijn: de laatste keer in onze vertrouwde kerk..... zoveel herinneringen, zowel mooie als verdrietige kwamen boven. Maar ook: zoveel dat ons verbindt en vertrouwen geeft om samen een nieuwe toekomst tegemoet te gaan.

Het Dames en Herenchor o.l.v. dirigent/organist Christo Guenov zong prachtige Marialiederen en gaf aan het eind nog een verrassings toegift. De heer Eric Huitink gaf tot

slot nog een overzicht van alle ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en een schets van de plannen die nu concreet zullen gaan worden.

Na afloop was er koffie / thee met wat lekkers en later werden er een hapje en drankje verzorgd namens de beheercommissie. Het was een mooie afsluiting van de "oude" situatie en een mooi startschot voor een nieuwe periode!

*Namens de Werkgroep Vieringen Rekken
Nienke Keij*



VRAGENDER

Correspondent

Hemmy Severt

Kermisviering 2024

Jarenlange traditie dat op zaterdagavond om stipt 19:00 uur de viering begint als opening van de kermis. Pastoor de Jong is in deze viering een bekend gezicht geworden voor Vragender. De viering had als thema: Genieten mag van God. De fanfare opent met een muziekstuk, na een inleidend woord, wordt een gedachteniskaars aangestoken voor alle overledenen en in het bijzonder werd stilgestaan bij het overlijden in de voorbije week van Wilhelmiën Gierkink en Miene Smeitink. Er was een moment stilte, waarin onze gedachten waren bij de ernstig zieken van ons dorp. De Groenlose kaarsen werden uitgeblazen door de harde wind, maar de goede wensen waren er niet minder om.

De eerste lezing was uit het boek Prediker: alles heeft zijn tijd. Er is een tijd van werken en een tijd om te genieten.

De Evangelielezing ging over de hard werkende Marta en de genietende Maria. Marta vindt dat Maria ook wel een handje kan uitsteken, maar Jezus zegt: Marta wat maak je je druk en bezorgd, Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet afgenomen worden.



In de overdenking door de pastoor zegt hij dat er naast de tien geboden nog een elfde gebod bestaat namelijk genieten. Zoals in het boek Prediker is genoemd en zoals Maria geniet. Hij wenst ons toe deze dagen te genieten in vriendschap en saamhorigheid, want het mag van God, zodat we na deze dagen er een jaar weer tegen aan kunnen. Vervolgens nog enkele muziekstukken door de 75-jarige Sint Antonius Fanfare, de voorbeden, de zegen en het parochielied, een

woord van dank door de voorzitter Renata Gierkink. Als laatste werd pastoor de Jong gefeliciteerd met zijn verjaardag, in de confetti gezet en behangen met een boa, terwijl "een lang zal hij leven" door de fanfare werd gespeeld. In de Mariakapel werd een lichtje aangestoken op goede kermisdagen en daarna opende de pastoor de kermis in een rondje botsauto's.

WINTERSWIJK

Correspondent

Wilhelmiën Wolters

Alpha in Winterswijk

Na een kennismakingsavond begin januari '24, zijn we met 18 mensen gestart aan dit project.

Voor deelnemers en organisatie best spannend, want het was voor ons de eerste keer. Tien avonden in Winterswijk en een hele zaterdag in het klooster in Huissen.

Het was een reis waarin we als groep steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid en verbinding hebben ervaren.

Het format van Alpha helpt daarbij: starten met een maaltijd, daarna samen naar een inleidende film kijken en vervolgens in vaste groepen hierover doorpraten. Het is inspirerend en verrijkend om met anderen je eigen geloofservaring, overtuiging en twijfels, te kunnen delen.

Op de laatste bijeenkomst (eind maart '24) werd door veel deelnemers de wens geuit om met deze groep op regelmatige tijden weer samen te komen.

28 mei hebben we een Alpha reünieavond gehouden. Bijna alle deelnemers waren daar

aanwezig. Het was goed elkaar weer te zien. Op deze avond is besloten om met deze bestaande groep 1 maal per 2 maand bijeen te komen.

We gebruiken het Alpha format (maaltijd/film/ gesprek) om onze geloofservaringen verder uit te diepen. In september gaan we hiermee van start.

Daarnaast wil de Alpha werkgroep Winterswijk in januari 2025 starten met een nieuwe Alpha groep.

Na de zomervakantie beginnen we met het benaderen van deelnemers hiervoor.

*Namens de Alpha werkgroep Winterswijk,
René Sanders*

Mededelingen

Openingstijden

De kerk is in de maanden juli en augustus alle dagen geopend. De kerk is dan van 10.00 uur tot 17.00 uur open. U bent dan in de gelegenheid om een kaarsje te ontsteken of om de rust op te zoeken.

Bezoekje

Als u in de gelegenheid bent om in de vakantietijd parochianen, die extra aandacht kunnen gebruiken of niet in de gelegenheid zijn

om op vakantie te gaan, met een bezoekje kunt verrassen, zullen zij daar zeker blij van worden.

Voedselbank

Voor de maand juli vragen wij of u koffie, poederkoffie, koffie filters, koffiemelk of thee in de daarvoor bestemde manden wilt leggen. Voor de maand augustus vragen we macaroni, spaghetti en pasta artikelen, mixen en sausen. Dank namens de voedselbank en de mensen die er gebruik van maken.

P.C.I.

De vraag van de Parochiële Caritas Instelling is: waar kunnen we u mee helpen? De P.C.I. is actief in al onze 16 geloofsgemeenschappen. Zij kunnen een luisterend oor bieden en eventueel advies geven. Zorgen dat de kinderen mee kunnen doen in de maatschappij. Zorgen voor het geven van noodhulp in de eerste levensbehoefte. Ze kunnen bijspringen als er sprake is dat mensen soms tussen wal en schip raken. De aanvragen worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. U kunt uw hulpvraag mailen naar info@pci-paulus-ludger.nl. Ze kunnen dan samen met u naar een oplossing zoeken.

Oecumenisch weekend

De werkgroep oecumene van de 7 christelijke gemeenschappen in Winterswijk kijken terug op een geslaagd weekend van 1 en 2 juni. Het weekend opende met het enthousiaste ad-hoc koor dat bij de H. Jacobuskerk het winkelende publiek wist te prikkelen. Veel mensen genoten zichtbaar van de mooie klanken.



De zaterdagmiddag werd door de ouderen onder ons druk bezocht, bij de Ontmoeting werden samen christelijke liederen gezongen en werd genoten van de lekkere hapjes bij de koffie/thee.

Zondagmorgen was het weer ons goed gezind en volgde er een inspirerende viering in de open lucht op het mooie vrijheidsplein. Het thema "Ik geloof in jou", afgeleid van het bijbelverhaal de verloren zoon, werd door

vader en zoon Pietersz beeldend weergegeven. Tijdens de viering gingen zo'n 35 kinderen mee naar de Balinkeskerk waar ze kennis maakten met juffrouw Snapniks, die haar hondje was verloren (variant van de verloren zoon). Na afloop werd iedereen rijkelijk voorzien van koffie of thee met heerlijke versnaperingen.



Bijgaande foto's geven een mooie impressie van dit geslaagde weekend. Voor herhaling vatbaar!

Groetjes, José

ZIEUWENT

Correspondenten

Anneke Kouijzer en Jos Lageschaar
ludgerziewent@gmail.com

125-jarige...

Sinds januari van dit jaar verschijnen er regelmatig stukjes in de pers over een 125-jarige!

Geen verhalen over een krasse oude man of vrouw, maar over de H. Werenfridus, de kerk in Zieuwent.

Ja ja, het is in oktober maar liefst 125 jaar geleden! dat dit markante bouwwerk, vaak ook 'Kathedraal van de Achterhoek' genoemd, in gebruik genomen werd.

Via de link <https://paulus-ludger.nl/index.php/ziewent> en de lokale 'Kerkklok' laat een enthousiaste inwoner van Zieuwent ons kennismaken met de geschiedenis van de kerk. Geen droge opsommingen met jaartallen, integendeel! Met humor en kritische noten verhaalt zij over de bouw, waaraan vele voorouders eigenhandig hun steentje hebben bijgedragen. Over de oude kerkklokken die in WO II 'ondergedoken' waren en over het prachtige Eggert orgel, dat oorspronkelijk voor het Vincentiusinternaat in Harreveld gebouwd was.

En breng je een bezoek aan de Werenfriduskerk, dan vertellen de Audiotour en QR-codes nog meer verhalen. Ons mooie kerkgebouw, prominent midden in het dorp, is echt een sprekend voorbeeld van Zieuwentse Achterhoek mentaliteit: "Aanpakken en samen de schouders eronder".

Trouwens.... het is datzelfde Eggert orgel, waar je op 14 september tijdens de Natio-

nale Orgeldag zelf eens op kunt spelen! Wel a.u.b. van te voren opgeven via het aanmeldformulier, dat ook op bovenstaande webpagina te vinden is.

Nationale Orgeldag

Ook in 2024 werken we in HaZiMa-verband samen, om een mooi programma tijdens de 'Nationale Orgeldag' te presenteren. Deze landelijke activiteit valt op de zaterdag van de 'Open Monumentendagen' in het tweede weekend van september (14 en 15 september).

Al enkele jaren bieden de St. Agathakerk in Harreveld, de H. Werenfriduskerk in Zieuwent en de O.L.V. van Lourdeskerk in Mariënvelde de mogelijkheid om een kijkje te nemen op de koorzolders.

Door de enthousiaste reacties van de bezoekers gaan de vrijwilligers van de werkgroep elk jaar op zoek naar aanvullende (soms verrassende) activiteiten.

Zo waren er bijvoorbeeld het vorige jaar de muzikale lessen op school door meester Vincent.

Zoals elk jaar zijn er organisten in de 3 kerken aanwezig, om uitleg te geven en vragen beantwoorden en natuurlijk kun je van hun orgelspel genieten.

Maar...in Zieuwent en Harreveld kun je ook zelf eens achter het orgelklavier kruipen. Hiervoor is een aanmeldformulier te vinden op de website: <https://paulus-ludger.nl>.

Hier vind je ook steeds actuele informatie over de lokale programma's op die dag.

Opgeven kan tot en met zondag 1 september.
Werkgroep orgeldag 2024

Openlucht activiteiten

Op zondag 25 augustus is er een gebedsviering in de 'Groene Kathedraal' op de hoek Zegendijk - Rouwhorsterdijk. Dit in verband met het 125-jarig bestaan van onze H. Werenfriduskerk in oktober. Daarna is er de mogelijkheid om de "Langs kerken, kruisen en kapelletjes route" te fietsen.

Na de middag is er van alles te doen op het kerkplein, zoals het optreden van een muziekband en voor de kinderen een leuk vermaak.

Verdere informatie volgt later, dus houdt hiervoor de media in de gaten.

*Commissie 125-jarig bestaan
Werenfriduskerk Zieuwent*



Pad naar de Groene Kathedraal vanaf de Rouwhorsterdijk

Maria weer terug in Vragender

Door het parochiebestuur is in het verleden besloten dat er voor een aantal kerken een nieuwe bestemming moest worden gezocht. Ook de kerk in Vragender was hiervoor aangewezen. Iedereen kon ideeën indienen voor de herbesteding van het gebouw. Uiteindelijk is besloten de kerk te verkopen. Sinds de verkoop was al bekend dat er een kapel gerealiseerd ging worden onder de toren. Verder zijn er 9 appartementen in het gebouw gerealiseerd.

De kapel is een plek geworden voor gebed en bezinning, een Mariakapel. Een jaar geleden is deze ruimte opgeleverd en zijn er plannen gemaakt voor de inrichting. Vele werklieden en vrijwilligers hebben hieraan hun steentje bijgedragen. Vooral de laatste maanden is er hard gewerkt. Het resultaat mag er zijn.

Op maandag 20 mei, 2e pinksterdag, was het zover, de officiële opening van de Mariakapel. In een goed gevulde zaal Overkamp gaf Johan te Molder, die de middag in goede banen leidde, het woord aan Angelo Ribbers, de voorzitter van de beheercommissie. Hij vertelde wat er de afgelopen jaren zoal is gebeurd en tot stand is gebracht. Veel mensen hebben meegewerkt aan de inrichting van de Mariakapel. Er is hard gewerkt, iets om trots op zijn.

Namens het parochiebestuur gaf Jos Rosen daal van de parochie HH. Paulus en Ludger



Een moment van rust, stilte, toevertrouwen. Even op adem komen. Wie wenst kan een lichtje aansteken voor een bijzondere intentie die men in het hart draagt. Dagelijks geopend van 09.00 - 19.00 uur.



aan dat hij erg verrast was over het resultaat. In een korte viering door pastoor De Jong en pastoraal werkster Carla Roetgerink, opgeleerd door muziek van de Fanfare Antonius en het gelegenheidskoortje, werd niet alleen Maria vereerd, maar ook de H. Donatus. Deze Heilige heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeld in het geloofsleven van vele parochianen uit Vragender en omliggende parochies, als beschermer tegen onweer en blikseminslag. Elk jaar trok er een processie door Vragender, met de H. Donatus als middelpunt. Ook H. Donatus heeft in de kapel een plek gekregen.

Vervolgens ging een kleine groep genodigden naar de kapel. Daar werd door Herman Ubbink, onze koster, het informatiebord onthuld. Dit bord is gemaakt in samenwerking met de Vereniging Van Eigenaren. Daarna heeft de pastoor de kapel ingezegend. En daarmee is Maria weer officieel terug in Vragender.

Hierna gingen alle mensen mee naar de Ruïne, waar het altaarkruis uit de kerk een plek heeft gekregen. De Ruïne is eigendom van de PKN. Frits van Lochem heeft in het kort de geschiedenis verteld van de Ruïne en gaf aan blij te zijn met de samenwerking met de katholieke kerk. Daarna was het de beurt aan Rinus te Kronnie, inwoner van Vragender en lid van de PKN, om het kruis officieel te onthullen. Ook dit kruis is door de pastoor ingezegend. Het officiële gedeelte werd afgesloten door de fanfare met het spelen van het Vragenders Volkslied, dat door iedereen enthousiast werd meegezongen.

Iedereen had daarna de gelegenheid om een kijkje in de kapel te nemen. Veel bekijks trok



de grote foto vóór in de kapel. "Het is net of je zo de oude kerk in kunt lopen." Het Maria-altaar uit de oude kerk heeft een mooi plekje gevonden in de kapel. Er is een vitrine waarin een aantal waardevolle voorwerpen uit de kerk tentoongesteld worden. Op de bovenverdieping, in de koorkamer, is de wandkast uit de oude sacristie weer opgebouwd.

Er mocht ook een kijkje worden genomen in de Kerkstraat. Dit is het middenpad uit de oude kerk, waaraan thans de voordeuren van de appartementen uitkomen. Er was zelfs gelegenheid om in één van de appartementen te komen kijken. De bewoner van dit appartement is erg enthousiast over zijn bijzondere woonplek en wil dit ook graag laten zien.



Jubeljaar 2025

"Pelgrims van Hoop"



Vorbereiding Jubeljaar

Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-Katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Het laatste reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000. Het thema is: "Pelgrims van Hoop".

Initiatieven

In 2015 was er een 'extra' Heilig Jaar: het Jaar van Barmhartigheid. In dat jaar vervulde de H. Calixtusbasiliek in Groenlo samen met de H. Lambertusbasiliek in Hengelo en de H. Augustinuskerk in Utrecht een sleutelrol, of beter gezegd een "Heilige Deur-functie", in ons bisdom. Er waren toen diverse activiteiten en vieringen.

Wellicht gaat dit voor het komende Jubeljaar weer gelden.

Op landelijk niveau worden publicaties uitgebracht. Hierin zullen onder meer de beden van het Onze Vader verder worden uitgediept, in relatie tot het thema. In de komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt. De volgende initiatieven kan ik alvast melden.

Gebedskaart en hymne

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een gebedskaart uitgegeven met het speciale themagebed voor volgend jaar, aangevuld met het Onze Vader. Ook is een internationale hymne voor het Jubeljaar in het Nederlands vertaald. De gebedskaart is beschikbaar als download via www.jubeljaar2025.nl. Daar kunt u ook de muziek en de tekst verkrijgen van de speciaal voor het Jubeljaar gecomponeerde hymne die in allerlei talen kan worden gezongen. De Nederlandse tekst is beschikbaar via bovengenoemde website.

Videoserie

Op de website www.katholiekleven.nl wordt een reeks nieuwe video's uitgebracht. Gedurende het jaar, gaan de bisschoppen in de video's in gesprek over het thema hoop, aan de hand van het kerkelijk jaar. Wat vieren we op de hoogfeesten? En waarom en hoe kunnen deze hoogfeesten ons tot hoopvolle mensen maken? Elke bisschop steekt daarbij de 'Pelgrims van Hoop-kaars' aan en spreekt een gebedsintentie uit. De elf onderwerpen zijn onder andere Hemelvaart, Pinksteren, Sacramentsdag, Petrus en Paulus, Maria Tenhemelopneming, Allerheiligen, Allerzielen, Advent en Kerstmis, de Veertigdagentijd en Pasen. Bekijk de video's op www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos.

Nationale bedevaart naar Rome

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar is geopend. In de meivakantie gaan de Nederlandse bisschoppen samen op bedevaart. Op het programma staan onder meer enkele Nederlandse vieringen, waaronder een H. Mis in de Sint-Pieter en deelname aan een audiëntie met paus Franciscus. In Rome is natuurlijk heel erg veel te zien en te bezoeken. Wat dacht u van een bezoek aan de catacomben van Calixtus? U wordt een volle-

dig verzorgd programma aangeboden. Belangstellenden kunnen per bus of per vliegtuig naar Rome reizen. De busreis is van 26 april t/m 3 mei met een overnachting onderweg op de heen- en terugweg. De vliegreis is van 27 april t/m 2 mei. Voor jongeren is er een speciale jongerenreis per trein tegen een gereduceerd tarief. Ook krijgen zij in Rome een aangepast programma aangeboden. Gezinnen kunnen een familiearrangement met flinke korting boeken.

De Nationale Bedevaart naar Rome wordt op verzoek van de Nederlandse Bisschoppenconferentie uitgevoerd door bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht. Belangstellenden kunnen zich inschrijven en meer informatie vinden via www.rome2025.nl of www.huisvoordepelgrim.nl.

Inschrijving loopt dus niet via onze parochie!

Vervolg

Over het Jubeljaar houden we u op de hoogte. Omdat het parochieblad vijf keer per jaar wordt uitgebracht is het belangrijk om ook onze maandelijkse nieuwsbrieven goed in de gaten te houden.

Pastoor H.A.M. de Jong

Ga met ons mee ...

Bedevaart naar Kevelaer

"Ga met ons mee ..." is het thema van de bedevaart 2024.

Op zaterdag 14 september is de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Sinds vorig jaar werken we als Oost-Achterhoekse parochie samen met Haaksbergen. Die samenwerking is vruchtbaar gebleken. We hopen dat velen uit onze parochie weer meegaan en juichen het van harte toe als ook kinderen, jongeren en hun gezinnen en natuurlijk onze jongste vrijwilligers, de misdienaars, deelnemen.

Vanuit diverse plaatsen komen we samen om Maria als Troosteres van de Bedroefden te eren en om dáár kracht en steun te vinden voor ons dagelijkse leven.

De vertrektijden van de bussen en de opstapplaatsen worden nog nader bekend gemaakt. Naar verwachting zullen in Kevelaer ook parochianen van de parochie HH. Twaalf Apostelen (Zutphen e.o.) zich bij ons aansluiten. De bedevaart wordt pastoraal begeleid door de pastores De Jong en Rekveld.

Programma in Kevelaer

09:15 uur - Kaarsoffer in de Kaarsenkapel

10:15 uur - Grote Kruisweg in het Mariapark, of voor degenen die minder goed ter been zijn:

10:30 uur - Kleine Kruisweg in de Biechtkapel

13:30 uur - (eigen) H. Mis in de basiliek

16:45 uur - H. Lof in de Biechtkapel, zegening devotionalia

18:00 uur - Vertrek uit Kevelaer

Tussen de vieringen is er ruimte voor eigen momenten van bezinning, biechtgelegenheid (Nederlandstalig), ontspanning c.q. eigen invulling. Er zijn diverse horecagelegenheden in Kevelaer en winkels o.a. in devotionalia.

Kosten

De kosten bedragen € 30,- voor een volwassene en € 20,- voor kinderen tot 14 jaar. Dit is inclusief busvervoer en de bijdrage aan het heiligdom.

Het is mogelijk om tegen een bijdrage van € 5,- een gebedsintentie op te geven waarvoor in de bus en tijdens de H. Mis in de basiliek zal worden gebeden.

Opgave voor 2 september

Voor de regio Lichtenvoorde/Groenlo e.o. bij Marc Wolterink, telefoon 06-20241351, e-mail: m.b.m.wolterink@gmail.com

Voor Haaksbergen e.o. bij Jos Westendorp, Veldmaterstraat 168, Haaksbergen, telefoon

06-18600463, e-mail: joswestendorp@home.nl
Wilt U bij opgave uw naam, adres, telefoonnummer en eventuele intenties vermelden en de kosten overmaken op bankrekeningnummer NL 89 RABO 0320 3370 73 t.n.v. Broederschap Haaksbergse Processie Kevelaer, te Haaksbergen.

Fietsend

Ook dit jaar gaan er weer pelgrims op de fiets naar Kevelaer. Eén groep vertrekt al op vrijdag 13 september en voegt zich op zaterdag bij de buspelgrims. De andere groep vertrekt in alle vroegte op zaterdag 14 september en fietst op zondag terug.

Voor informatie over de fietsbedevaart kunt u contact opnemen met een van de hierboven genoemde personen.

Op eigen gelegenheid

Uiteraard kunt u ook met de auto naar Kevelaer gaan en u bij ons programma aansluiten. Voor de organisatie is het wel handig om dit te weten.

Het bestuur van Broederschap Haaksbergse Processie Kevelaer



Schitterend wonen



Betting Wonen

B R E D E V O O R T

www.bettingbredevoort.nl

Betting Wonen BV
Prins Mauritsstraat 13-15
7126 AC Bredevoort
Telefoon: (0543) 45 15 67
info@bettingbredevoort.nl

Openingstijden:
maandag: Gesloten
dinsdag-donderdag: 9.30 - 17.30 uur
vrijdag: 9.30 - 21.00 uur
zaterdag: 9.30 - 17.00 uur



Programma september t/m december



De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de parochie HH. Paulus en Ludger wil het graag mogelijk maken elkaar te ontmoeten en inspireren rond boeiende thema's. Hieronder vindt u de activiteiten die komend half jaar georganiseerd worden. De entree is gratis, u wordt wel verzocht een vrije gift te geven.

Mocht u bepaalde suggesties hebben, wij staan er voor open.

Verdere informatie over de activiteiten zult u ook in de nieuwsbrieven, de lokale en regionale (kerk)bladen, facebook en op de website van de parochie (<https://www.paulus-ludger.nl/> → inspiratie) vinden; ook in uw mailbox, als u daarvoor uw e-mailadres doorgeeft.

Peter Müller
T: 0544 463045
E: pjamueller@gmail.com
Anita Overkamp
T: 06 46685047
E: anitaaltink9@gmail.com

29 september, 15:00 uur

Een middag met liederen en teksten van Huub Oosterhuis; i.s.m. de commissie Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-gemeenten Eibergen/Rekken - Neede; Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50, Eibergen; inloop v.a. 14 :30 uur

6 oktober, 15:00 uur

Een muzikale lezing onder de titel "Overweldigend. Leven met wat je niet in de hand hebt", o.l.v. Frits de Lange; i.s.m. de commissie Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-gemeenten Eibergen/Rekken - Neede; Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50, Eibergen; inloop v.a. 14 :30 uur

23 oktober, 9:00 uur – 12:00 uur

Moderne kunst & spiritualiteit: 6 meditatieve bijeenkomsten met als titel "Open voor gevleugelde woorden - engelen in Bijbel en Kunst", o.l.v. pastoraal werkster Carla Roetgerink; de overige data zijn: 20 november - 18 december - 22 januari - 12 februari - 19 maart; in het Achterhuis, Borculoseweg 43,

Neede.

De kosten voor deze 6 bijeenkomsten bedragen € 40; opgave uiterlijk donderdag 13 oktober bij Peter Müller (0544 463045 - pjamueller@gmail.com)

20 november, 19:30 uur

"Spiritualiteit van het dagelijkse leven" o.l.v. Frida Koopman en Franciska Soepboer en in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum; maximum aantal deelnemers 20 personen, aanmelden noodzakelijk: uiterlijk 15 november bij Peter Müller (0544 463045 - pjamueller@gmail.com)

4 december, 19:30 uur

"In de spiegel van Maria kom je jezelf tegen", door br. Coert Biesjot OSB van de Willibrordusabdij; in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum

GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij



Waarom GUV Uitvaartzorg?

- Één vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Dag en nacht echt bereikbaar voor u

*Bel daarom
altijd eerst GUV!*



Elders verzekerd? Ook dan regelt GUV alles voor u!
Wij hanteren daarvoor speciale tarieven.

0800 - 0809 (24/7 én gratis) www.guv.nl Ook voor uw uitvaartverzekering!



Ontmoeting en Inspiratie

Middag met liederen en gedichten van Huub Oosterhuis

Op zondagmiddag 29 september organiseren de commissie Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-gemeenten Eibergen - Rekken - Neede en commissie Ontmoeting & Inspiratie van de Parochie HH. Paulus en Ludger in de Oude Mattheüs in Eibergen een middag die in het teken staat van de vorig jaar overleden theoloog/dichter Huub Oosterhuis. Er zullen liederen worden gezongen door een gelegenheidskoor*, maar er is ook volop ruimte voor samenzang. Verder worden er gedichten gelezen en er wordt een presentatie getoond.

De middag begint om 15:00 uur, de kerk is om 14:30 uur open. De toegang is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de bestrijding van de onkosten.

Wij hopen dat we met elkaar gaan genieten van de prachtige teksten van deze begaafde Huub Oosterhuis.

*Wie mee wil zingen in het gelegenheidskoor, wordt op de 3 voorafgaande maandagen, dus op 2 - 9 - 16 september, van 19:00 tot 20:00 uur in de Oude Mattheüs te Eibergen verwacht.



Paul Klee, Vergeetachtige engel

Moderne kunst & spiritualiteit

Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde is fascinerend. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. Ze spelen een rol in onze verlangens en angsten. Engelen laten iets oplichten van wat verborgen is, het mysterie, het onzegbare....

In de Bijbel spelen engelen vooral een rol als bode, boodschapper. Soms zijn engelen beschermend, zuiverend of oordelend aanwezig. We beginnen met enkele verhalen uit het Oude Testament waarin engelen een rol spelen, maar het leeuwendeel lezen we teksten uit het evangelie van Lucas, rond geboorte van Jezus, zijn verblijf in de woestijn en de verhalen van dood en opstanding.

Elke bijeenkomst beginnen we met het kijken naar en bespreken van een kunstwerk, dat associatief is gekozen bij de tekst die we vervolgens lezen en bespreken. De bijeenkomst eindigt met kijken naar engelen in de kunst, die in de loop van de eeuwen gemaakt is bij het bijbelverhaal. Deze kunst is eerder illustratie dan vrije verbeelding... De cursus omvat zes bijeenkomsten onder leiding van pastoraal werker Carla Roetgerink. Na de cursus volgt op 8 april 's avonds een open avond: 'Engelen in de kunst'. De voordracht van Ben Piepers sluit aan op deze cursus, maar kan ook los daarvan bezocht worden.



Engel op grafzerk, 1150, Pieterskerk, Utrecht

De serie bestaat uit zes bijeenkomsten op woensdagochtend.

Tijd: 9:00 uur tot 12:00 uur.

Data: 23 oktober - 20 november - 18 december - 22 januari - 12 februari - 19 maart.

Plaats: het Achterhuis, Borculoseweg 43, Neede.

Kosten: € 40 voor de zes bijeenkomsten.

Opgave: uiterlijk 13 oktober bij Peter Müller,

T: 0544 463045,

E: pjamueller@gmail.com.

Vakantie

God,
geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
zich even uit het gareel van de zorg
en de verantwoordelijkheid los kan maken,
de aarde kan proeven en ruiken
en de lucht en het water en de mensen erbij.

Geef mij een hart,
dat - klein als een kind - de verrassing beleeft
van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven op de wolken
en gaat rusten in een ondergaande zon.

Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels
en kan glimlachen bij de verre geluiden
van koeien die loeien als de morgen begint.

Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat
naar vreemde mensen en andere dingen
en dat gelukkig is om hun anders-zijn.

Geef mij een hart dat nog kan spelen,
en alles kan vergeten
bij een bal in het water of een kind in het zand.

Geef mij een hart God, een open hart en open handen
om naar mensen toe te gaan,
te luisteren naar hun verhalen
en te snoepen van hun vriendschap als de avond valt.

Geef mij een hart dat uitnodigt – als een rustbank in de zomer –
iedere voorbijganger, ieder mens langs de baan.

Geef mij een hart dat zich wil bekeren
tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen,
een hart dat kan bewonderen, zonder te bezitten,
dat kan bidden zonder woorden,
een hart dat doorheen de dingen
kan schouwen naar Uw oneindigheid.

Geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals U,
op die zevende dag,
toen alles weer goed was wat U had gemaakt.
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of mijn fiets zal gebruiken,
of ik de andere kant van de wereld
of de andere kant van mijn dorp zal zien,
of de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven,
of stil van de stoel naar het bed zal gaan,
geef mij een hart dat vakantie kan nemen ...
en dan is het feest al begonnen.

Manu Verhulst

Uit: Eensgezind volharden in gebed